

DOSTLARIMIZA BİLDİRİ

Kudretini Yüce Âlemden alan Dostlarımız ; Sizlere bazı hususlar hakkında mâlumat vermekle yükümlüyüz. Kardeşin Kardeşe düşman olduğu Toplumunuzu Evrensel Teori mucibince Birleştirme Görevi almış bulunmaktayız. Asırların yatırımına matuf olan bu Öneriler Bin Yıl evvelinden hazırlanmıştır. İnsanoğlunun Evrim gereği Tekâmülünü yapabilmesi için, şu Dönemde Bilgileri bütünü ile Sizlere aktarmak mecburiyeti vardır. Bunu göz önünde tutan Yüce Görevlilerden bir istirhamımız vardır. Arz'ın Arş'a yaklaştığı şu İlâhi Dönemde, bu Ortamın bazı Özel Kuralları olacaktır. Bu kurallar, İnsanoğlunu İnsandan ayırmak için konulmuştur. Bu kuralların gerektirdiği Ortamı anlamayanlarla işimiz yoktur.

Ancak Kudretini İlâhi Kata kadar ulaştırabilmiş Seçkin Görevlilerimizden bazı üzücü Frekanslar almaktayız. Bugüne kadar bu yolda, tüm açık gönül ile verdiğimiz Öneriler, bazı Kotların Frekanslarını düzeltereği yerde daha da karıştırmaktadır. Unutmayınız ki, Menfi Düşüncelerinizin en ufak Vibrasyonu Özel Kotunuzu daima dağıtacaktır. Şimdi öylesine açık seçik konuşacağız ki, bundan ders alanlar alacaktır. Aksi halde kayıpları kendilerinedir.

Bu İlâhi Ortam, Şahsi yani Ferdi bir gösteri değildir. Bu, Evrensel bir Görevdir, kimse kimseden üstün değildir. Bu köprüden elbirliği ile beraberce geçilecektir. Bu kıssadan hisse alanlarınız olacaktır. Bu Hulus Döneminin hususiyeti, kimsenin kimse hakkında en ufak bir tenkitte bile bulunmamasıdır. Kimin aleyhinde bulunursanız, o daima Sizin menfiyetinizin etkisi ile yücelecektir. Yani şöyle diyelim; Sizin kaybınız daima onun kazancı olacaktır.

Bu Kot Özel olarak hazırlanmıştır. Bu Sistemde özel Arşivler tespit ve kontrol edilerek saklanmaktadır. Aldığınız her nefes Kompiturlarla zaptedilmektedir. Gaye Hakiki İnsanları teker teker seçebilmektir. Ortamımıza girmelerini arzu ettiğimiz Hoşgörüden yoksun Dostlarımızın, Şartlara uyum sağlamaları için İki yıl daha ellerinden tutmaya devam edeceğiz. Bu Dönem onların Son İmtihanlarıdır. Seçim hiç de zannedildiği kadar kolay değildir (hele İlâhi Kota girme Emri alan Dostlarımız için).

Sizlere tanınan bu İki Yıllık süre Yüksek Frekanslarınızın hatırı içindir. Güvenilir Dostlarımızla her an temas halindeyiz. Onlar Güneşli Günlerin Işıklarıdır. Sizleri onlarla Birleştireceğiz. Güvence Ortamına alınanlar, bundan müstefit olacaklardır. Unutmayınız ki, bu Son Dönemde Tanrı elinizden tutmayacak, Siz kendiniz kendi elinizden tutacaksınız. Ancak Tanrı Lâyıklara El uzatmaktadır. Bunu Akılda tutmakta yarar vardır.

Sizlere bundan böyle daha açık ve direkt Emirler vereceğimizi söylemiştik. Zaman Kısıtlıdır, Aciliyet vardır. Şunu söyleyelim ki, Bin Yılda yapacağınız Tekâmülü Bir Yılda yapmak mecburiyetindediniz (Kurtuluş Ortamına alınabilmeniz için).

Açılacak Kapılardan Geçiş Müsadesi alabilenler, şu anda semereyi görebilenlerdir. Allah kullarına daima yardımcıdır, bunu unutmayın.

Ancak bu Dönemin Hususiyeti olarak, Sizi Sizle baş başa bırakmıştır. Unutmayın ki, İnsanoğlu seçeneğini kendi kendine yapacaktır.

Bütün Dostların İlâhi Kattan nasip almaları temennimizdir.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.

∞

Dostlarımız,

Bilirsiniz ki, Dost acı söyler. Onun için henüz Uyanmamış Dostlarımızı bazı acı gerçekler ile Uyandırmak zorundayız. Şimdiden özür dileriz. Bu okunan Mesajın Sizlere getirdiği bazı özel Sorumluluklardan bahsedeceğiz. Bu, Özel Uzay Kotunun bir Tebliğidir. Manevi Güçlerin, Manevi Güçlerle Birleşme zorunluluğu vardır. Zira Zamanımız az, çabamız çoktur. Şu Dönemde oturmak şöyle dursun, Koşturmak şarttır. Zira attığınız her yavaş adım, Size bir Dünyalı Kardeşinizi kaybettirecektir. Kurtuluş Ortamına hazırlanan kardeşlerimiz Sizinle daima işbirliği yapacaklardır. Bu sayede İyi Niyetli Dostlarımız bir çığ gibi büyüyeceklerdir.

Anlayışsız İnsanlarla uğraşmayınız. Onlara sarf edeceğiniz zaman içinde kaç kardeşinizi kurtarırsanız, o denli Görev yapmış olursunuz. Bu Bilince varanlarınız meselenin içyüzünü bilmektedirler. Bilmeyenlerinize aktarmak zorunluluğu vardır. Bu Dönemde İlâhi Emirler ile hareket etmek mecburiyeti de vardır.

Bizlere kadar ulaşıp da, henüz meselenin ciddiyetini kavrayamamış Dostlarımıza, Hoşgörü Ortamı tarafından, daha önce de dediğimiz gibi, İki Yıllık bir İmtihan hakkı tanınmıştır. Bu Sınav onların Esas İmtihanları olacaktır. Unutmayınız ki, bir şeyin esas mahiyetini bildikten sonra artık koltukta rahatça oturamazsınız. Zira bu hareketiniz bir Ego olur. Ego ise bu Ortamda yoktur. En azından Bir Uyanan Beş kişiyi Uyandıracaktır. Bu onun asgari Görevidir. Azami Görevler ise, İlâhiyedir. Hiçbir şey oturularak, Secdeye yatılarak, Camiye, Kiliseye gidilerek kazanılmaz. İşte bu Dönemin esas hususiyeti budur, Elbirliği şarttır.

Şimdi Sizinle yine açık konuşacağız. Bu İki Yıllık Dönem, Sevenlerin Diyarından kabul görecek Dostlarımız içindir. Dünyanın Nîmeti ve Taamı tatlıdır. Ama Dünyanın sonu Acıdır. Bu sözü daima Düşünün ve adımlarınızı daima bu söz doğrultusunda atın. Bu Dönemde Sizlere verilecek Özel Görevler vardır. Ancak unutmayın ki, Tanrı herkese yapabileceği kadar Görev yükler. Çünkü Görev taksimi Frekanslarınıza göre değerlendirilmektedir. Zamanı gelince herkes kendi Görevini semeresi nispetinde seçecektir. Unutmayın ki, her Gayretin bir karşılığı vardır. Sizinle daha sonra özel konuşmalar yapılacaktır. Tüm Mutluluklar ve Başarılar Sizlerin olsun.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.

∞

Dostlarımız,

Şimdi Sizlere İnsanları İnsanlardan ayıran bazı faktörlerden bahsedelim. İnsan kardeşlerimiz cemiyette bazı yaşam haksızlıklarına isyan etmektedirler. Bugün filan, milyonlarını haksız yoldan kazanmış ise seçim Sana bırakılmıştır; ya Sen de onun seçtiği gayri meşru yoldan gidersen, ya da Tevazu Ortamında yaşarsın. Bu Senin Vicdan Terazinin bozulup bozulmamasına ait bir meseledir. Dünyada kazanırsın, fakat bunun yanındaki kaybını bilmediğin, görmediğin için Dünyanı rahat yaşarsın. Çünkü Vicdan Terazinin dengesi bozulduğu için artık Sana sinyal vermez, Seni Seninle başbaşa bırakır.

Bu bir tehdit değildir. Unutma ki, gayri meşru yoldan ne kadar Dünya zengini olursan, o kadar Gönül Fakiri olursun. Buradaki Denge Gönüle göre ayarlanmıştır. Mesele bu kadar basittir, seçim bu kadar basittir. Sen kendini kazanırsan, buradaki Sistem de Seni Maddi, Manevi kazandıracaktır. Her zarardan dönüş, Sizlerin kârı olacaktır. Bu Kitap Cemiyete değil, Sizlere hitap eden bir Kitaptır. Bunun ışığında kendinizi görüp, bulacaksınız. Sonsuz Sevgilerimizle.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.

∞

Dostlarımız,

Dünyada gördüğünüz her şey sonsuza kadar uzanır. Meselâ, Renkler, Sesler, Harfler. Her Rengün milyar ötesi Nüansı, her Sesin milyar ötesi Frekansı, her Harfin milyar ötesi Manâsı vardır. Burada esas Gaye, Manânın içeriğine vararak Tefsir ve Yorumunu en doğru bir şekilde yapmaktır. Bu Kitabın esas Gayesi Sizlere her şeyi tüm açıklığı ile anlatmaktır. Onun için sık sık mukayeseler yapıp misaller vereceğiz. Mesela bir (A) harfi girdiği cümleye göre manâ kazanarak o cümlenin esas manâsını verir. Şimdi bu yoldan çıkarak Size gerek İslâm, gerekse Hıristiyan Âlemindeki bazı kelimelerin kodlanmasını verelim. Bu kelimeler bütün Din Kitaplarında kendine özgü Mesajlar veren ve o Kitapların Kutsallığını taşıyan Evrensel kelimelerdir ve Topluma mal olmuşlardır. Şimdi Size Kuran'daki Besmelenin, bu Kutsal açıklanmasını bu şekilde yapalım :

B İ S M İ L L A H İ R R A H M A N Ü R R A H İ M

Her insan Yüce Rabbimizin Kuludur. Onu Var ettiği günden bugüne kadar Rahim kanatları ile korumuştur. Şimdi İslâm Toplumunda herkes sokağa çıkarken, bir işe başlarken bu (24) harflik büyük kelimeyi söyler. Nedendir, bilir misiniz? Belki Hakiki Müminleriniz bile, bunun Bilincinde değillerdir. Rab Kanalından yazdırılan her Kelimenin bir gizli Şifresi, bir Manâsı vardır. 24 harf, Yüce Meclisteki (24) Yüceyi temsil eder. 2 ile 4'ü toplarsak 6 eder ki, işte bu da, İlâhi Katı idare eden (BİR)'in Esas Elemanı olan (6)'yı temsil eder. Yüce Meclisteki tüm Yüceler 6'şar, 6'şar Dünyanın dört köşesinde kendilerine düşen Görevleri yapmaktadırlar. Şimdi bu Büyük Kelimenin manâsını açalım :

- B - Burada (B) kelimesi " Bul " demektir.
- 1 - İ - İnsan
S - Sevgi
M - Mevlâ
 - 2 - İ - İnsan
L - Lütuf
L - Lütuf, Liyâkat
 - 3 - A - Allah
H - Hulus (İyi Niyet)
İ - İnsan
 - 4 - R - Rab
R - Rahim
A - Allah
 - 5 - H - Hulus, Hürriyet
M - Müjde
A - Allah
 - 6 - N - Nur
Ü - Ümitsizlik, Üzüntü
R - Rab
 - 7 - R - Rahim
A - Ara, Bul
H - Hürriyet
 - 8 - İ - İnsan
M - Mantık
- Şimdi bu Büyük Kelimenin Mesajını verelim :

- 1 - İçindeki Hakiki İnsanı Ara - Bul. Her şeyi İyisi ile, Kötüsü ile, Güzeli ile Sev.
- 2 - Mevlâ yani (O), her zaman Hakiki İnsana Lütfeder.

(Mesajın devamı arkadadır)

Mesajın devamı

- 3 - ALLAH Hulus sahiplerine, Liyâkatlerine göre Lütfeder.
- 4 - İnsanın RABBİ Rahimdir.
- 5 - ALLAH Hulus sahiplerine Hürriyeti müjdeler.
- 6 - ALLAH üzgün İnsanlarına Nurunu gösterir.
- 7 - RABBİN Rahimdir. O'nu Ara, Bul.
- 8 - Sonunda İnsanı Hürriyete götürecek en emin yol, Mantığıdır.

Düşün, Düşün, Düşün, ne idin, ne oldun. Sebebini Ara, Bul. Çiçeklerin Sevgi ile açılacağı gün, RABBİNİ bulmuş demeksin. İşte o zaman Hakiki İnsansın.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



Dostlarımız,

Şimdi de Sizlere İSTAVROZ, PUT, HAÇ üçlüsünün manâsını açıklayalım. Aslında üçü de aynıdır. Ama açıklanması Hıristiyan Dostlarımızın Uyanışını simgeler :

- 1 - P - Pir'ler
- 2 - U - Ulu'lar
- 3 - T - Tanrı

Bu Esas Üçgen Kodtur. Fakat İnsanoğlu, zamanında PUT'u Bilinç altından bularak ona tapmaya başlamıştır. PUT'un şekli, Yerle Göğü birleştiren bir Simgedir ve Pozitif Enerjidir. O Devrin İnsanına aldığı Emir ile, İnsan kardeşlerini İrşat etmek için, MUSA Peygamber gönderildi. Ama İnsanoğlu öylesine şartlanmıştı ki, Hakiki İrşadın ne olduğunu anlayamadı. MUSA Peygamber'in Kitabını anlayanlar ve Onun soyundan gelenler, kurtuldu.

TANRI bu defa İnsanları Mucize yolu ile İrşat etmeyi denedi. Ve İSA, mucizelerini göstermek üzere Dünyaya gönderildi. Ona ALLAH'ın Oğlu denildi. Çünkü O, Meryem'in oğlu idi. Meryem Yücelerin Emri ile Yeryüzüne gönderilmiş idi. O, evlenmeden doğurdu. O zamanın İnsanı bunu türlü şekilde tefsir etti. Bazısı da olduğu gibi kabul etti. Şimdi bu Uzay Çağında bunun açıklanmasını rahatlıkla yapabiliriz. İSA bir Mucize Bebekti, yani Sizin deyiminiz ile bir tüp Bebekti.

Cebrail'den aldığı Öğütlerle İSA Mucizelerini gösterdi. İnsanları etrafına topladı. Ona Kitap yazmaması, sadece konuşması Emredilmişti. Onun için bugün aslına en uygun 13 İncil vardır. Verilen Emir üzerine İSA konuşacak, 13 Havarî yazacaktı. Yazanlar Hakiki Havarîlerin seçilişi içindi. Hıristiyan Âlemi İSA'nın Mucizevi Sonunu gördükten sonra, korku ile İncillerine daha çok sarıldılar. İSA Mucize ile Doğdu, Mucize ile Göçtü. Bu dönem için çok basit olan bu hadise o dönem için bir mucize idi. Yani tüp Bebek olarak Doğdu, Işınlanarak Göçtü.

Bu Kutsal Kitapları okuyanlar, kendilerine düşen nasibi almışlardır. Fakat bu yolda sadece kendilerini kurtarmışlardır. İSA'nın Işınlanması, İnsanlık Âlemine yapılan ilk gösteri idi. Bu yoldan yürüyen İnsanoğlu devamlı Kiliseler yapmaya başladı. Mucize onu inandırmıştı. Yani İnsanlık yarı Altın Çağını yaşadı.

Bu arada Bilinç Kotları açılan Âlimler, Mucitler, Dünya İnsanını İlmen Yüceltme Emrini aldılar. İşte Bizim için Hakiki Veliler onlardır. Bir Edison (hayatını okuyun) İnsanlığı Nura kavuşturdu. O, Tanrı Yolunda Mantıkla kendini bulmuş bir Yücedir. Burada Zeplin, Buharlı makine, Telefon, Telgraf, Sinema, Radyo, Televizyon, Teyp ve Kompiturlar Uzay Çağının Sizlere sunduğu küçük hediyelerdir. Şimdi Evrendeki Uydularınızla Bize geldiniz, yani TANRI'nıza kadar yükseldiniz. Bizler de, Bizlere kadar yükselebilen Hakiki İnsan Kardeşlerimize Merhaba, Hoş geldiniz, diyoruz.

Mesajın devamı arkadadır

Mesajın devamı

Şimdi gelelim HAÇ kelimesinin tefsirine :

- 1 - H - Hulus, İyi Niyet
- 2 - A - Aramak
- 3 - Ç - Çerağ olmak, yani Gönülden Yanmak

Bu Üçgen Kod, İnsanın Tekâmülünü Simgeler. HAÇ'ın Mesajı şöyledir : Hulus ve İyi Niyetle arayışın içine girenler bir Çerağ olmuşlardır. Yani Yunuslar, Mevlâna'lar ve tüm Azizler gibi Gönülden yanmışlardır. Ondan sonra bir Işık olup, her yönden İnsanı Aydınlatmışlardır. Bütün Feylesoflar ve bütün Âlimler, ALLAH Yolunda en doğru yolu bulan Hakiki Mürşitlerdir. Einstein bunlardan biri idi. Edison temeli attı, Einstein kurdeleyi kesti.

İSTAVROZ

Bu Büyük kelime, halen Arayış Ortamında bulunan İslâmiyeti aşmış bir kelimedir. Bu Kelimenin içinde (O¹) yani, KÂDIR - İ MUTLAK ve Zaman vardır. Şimdi İSTAVROZ kelimesini kodlayalım :

- 1 - I - İnsan
S - Sevgi
T - Tanrı
- 2 - A - Aramak
V - Vahiy, İlham, Mantık
R - Rab
- 3 - O¹ - Kâdir-i Mutlak
Z - Zaman

Bu Kelimenin Mesajı şöyledir :

- 1 - İnsan Sevgi ile TANRI'sına yücelir.
- 2 - Vahiy, İlham, Mantık yolu ile Arayış Ortamına dalar ve oradan RABBİNE varır.
- 3 - Son Mesaj (Kâdir - i Mutlak ve Zaman Bilincine Var, kendini Aş ve Varoluş Nedenini Anla).

Nasıl ki, İslâm Âlemi Bismillahirrahmanürrahim Kelimesini basmakalıp biliyor ise, Istavroz kelimesinin Hakiki manâsını birçok Hıristiyan Dostumuz da bilmemektedir. Çünkü onlar ona, sadece bir şekil itibarı ile bağlıdırlar ve bu şekle bir Simge olarak değer vermektedirler. Daha önce de dediğimiz gibi, bu şekil, Arş ile Arz'ın Birleşmesini simgeler. İstavroz Kelimesinin manâsı Arayış içinde olan İslâmı aşmıştır diyoruz, nedendir bilir misiniz ? Çünkü o kelime Size Zamanı veriyor. RABBİMİZİ veriyor, kendinize kendinizi veriyor, Size Varoluş nedeninizi hatırlatıyor.

İslâm ise hâlâ Tanrısından menfaat umarak secde ediyor (Hakiki Müslüman'ın dışında). Aslında Hıristiyan Toplumunda da (Hakiki Hıristiyan Dostlarımızın dışındakiler) aynı gaye ile Kiliselere gitmektedirler. Şu anda Dünyadaki tüm Kutsal Toplumlara sesleniyoruz. TANRI'nız bir Umacı değildir. Ondan korkmayınız. Dünyanızı ve Kardeşlerinizi ne kadar menfaat dışı Severseniz, Tanrı'nın İlâhi Gücü Size daima Sevgisini ve Nurunu akıtacaktır. NUR - U İLÂHİ ve SEVGİ, TANRI'nın Özüdür.

Şimdi yazdıklarımızın Özünü çıkaralım :

İnsan Sevgi ile Tanrısını Bulur. Mantık ile Arayarak (O)'na Yükselir. Din yolundan giden İlme varır, İlim yolundan giden Din'e varır. Bütün yollar aynı kapıya çıkar. Sizler bunları bilip de hâlâ mı Din ayırımı yapacaksınız, kardeşlerimiz ? Sevgilerimiz ile.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.
∞

Dostlarımız,

Bölünmez Bütünler sadece Ruhlardır. KÂDİR-i MUTLAK tüm Evrenin Yücesi ve Koruyucusudur. Bu Kapı İnsanoğluna daima kapalı kalmıştır. Bunun Bilincine varanlara bu Kapı açılmıştır. Bundan böyle Sizlere tüm Sistemin işleyişini, Bağışlayıcı RABBİN Emri ile yazdırmakla yükümlüyüz. Her Mekanizmanın bir yöneticisi vardır. Siz buna TANRI diyorsunuz. Bizler ise " Mekanizma Lordları " deriz. Şimdi Sizlere bunlardan teker teker bahsedeceğiz. Önce Size O Büyük adı kodlayalım :

R - Rahim
A - Allah
B - Bağışlayıcı

Rab ile Allah aynıdır, Tektir, Kâdir - i Mutlak'tır, (O¹) Bir'dir. Koda göre Rahim Allah Bağışlayıcıdır. Bu kelimedede olan Rab, Kâdir -i Mutlak'tır. Yani (O¹) Bir'dir ve Tek ALLAH'tır. Yanlış anlaşılması için tekrar ediyoruz. Hepimizin Yücesi O'dur, O'ndan başka Yüce tanımamız. Bu Kapı bilene açılır, bilmeyene daima kapalı kalacaktır.

Tanrılar Evrende kurulmuş olan Yedi Sistem üzerinde Görev yaparlar. Görev taksimi Prizmal bir tablodur. Buna benzediği için Piramitlerin sırrı, Evrenin sırrıdır diyoruz. (O¹) Bir Tek'tir ve Kâdir - i Mutlak'tır. Görev taksimi Arz'dan Arş'a, yani yerden yukarıya doğrudur ve şöyledir :

A¹ - A² - A³ - A⁴ - A⁵ - A⁶ - A⁷

Yani Bunlar Bizlerin Lordları, Sizlerin Yönetim Sisteminizin Tanrılarıdır. Mesela bunların Görev taksimi şöyledir :

A¹ - Dünyanızın
A² - Cennetinizin
A³ - Galaksilerin
A⁴ - Arş'ın
A⁵ - Bu Sistemlerin
A⁶ - Son İnsanlık Katı olan (Kat - ı Mükemmeliye) dediğimiz yerin.
A⁷ - Işık, Tüm Evrenin Sorumlusu ve RABBİN Tek Elçisidir.

Her Tanrı, Ortamının tek Sorumlusudur. Her şeye Kâdir - i Mutlak hâkimdir. Tanrılar sadece Yücelerden gelen Emirleri nakleden, denetleyen çok Büyük Sorumlu Görevlilerdir. Sizleri Rabba kadar aksettiren onlardır. Evrendeki her Mekanizma bu şekilde yönetilir. Tüm Doğa, tüm Evren yani Canlı ve Cansız her şey bu Prizmal Denetimin altındadır. Göklerin ve Yerlerin Rabbi dediğiniz, Kâdir - i Mutlak'tır. Her şey bu Sistemin Denetimindedir. Onların da aralarında Özel Denetim Görevlileri vardır. Burada Sizlere sadece bu Bilgileri vermek ile yükümlüyüz.

Din Kitaplarınızda daha önce de yazdırılan 999 Tanrı adının dışında Kâdir - i Mutlak'ın da 147 kelimededen müteşekkil İsminden bahsedilmişti. Bu Mutlak kelimenin her harfi, Sistemin özel Görevlileri olan her Havarinin yahut İmamların İsimleri ile Görevlerini Simgeler. Bunların (12)'si Doğuda, (12)'si Batıda görev yapan Yüce Meclis'in Kurucularıdır. Bunların Emirlerini A⁷, yani Işık, tüm Sisteme yansıtmak ile yükümlüdür. A⁷ bugüne kadar Sistem gereği, Emirleri sırası ile A⁶ - A⁵ - A⁴ - A³ - A² - A¹ e vermekle yükümlü idi. Şimdi bu Dönemin hususiyeti, Sistemdeki tüm aracı Lordları kaldırarak, A⁷ bu Emirleri direkt olarak A⁶'ya vermekte ve Kitap bu kanaldan, yani Alfa Kanalından Dünyanıza hediye edilmektedir. Dinler bugüne kadar İnsan kardeşlerimizi Toplum doğrultusunda İrşat etmek için, İlâhi Âlem Elçileri tarafından yazdırılan Kitapların bir aksidir. Ancak bu Kitapların hepsi yukarıda yazdığımız tüm Denetim kanallarından geçirilerek yazdırılmıştır. Bu yolda İnsan kardeşlerimiz, Ferdi Anlayışlarına göre Tekâmüllerini yapmışlardır. Ancak ne var ki, şimdi tüm İnsanların Kat-ı Mükemmeliye dediğimiz İkinci Tekâmül Katında toplanmaları Emrini almış bulunuyoruz. Onun için BU KİTAP yazdırılıyor.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.

∞

DÜŞÜNCE ZİNCİRLERİNE CEVAPTIR

Dostlarımız,

Şimdi Sizlerden gelen bazı Düşüncelerin cevaplarını vermek istiyoruz :

Sizler hangi Peygambere bağlandı iseniz, bugüne kadar daima Onun doğrultusunda hareket ettiniz. Onlar Bizlerin birer Işık Dostu idi. İncil'den sonra indirilen Tek Kitap Kuran'ı, Hıristiyan Dostlarımız kabullenmedi. Çünkü onların Kitabı vardı. İslâm Dostlarımız da Kuran'dan başka bir Kitabı kabul etmezler. Çünkü onlara o Devirde " bu artık SON ve TEK KİTAP'tır " denilmişti. Bu Görüşlerinde haklılardır, çünkü bu görüş doğrultusunda şartlandırılmışlardır. Ama unutmamızın ki, Kuran 1999 yılına kadar olan tüm hadiseleri içinde toplamıştır ve son Peygamber Işık Dostumuz MUHAMMET MUSTAFA'ya yazdırılmıştır.

Şimdi Size şunu hatırlatmak isteriz. Son Kitap Kuran, Size bu Döneme kadar olan hadiseleri aksettirmiştir. Işık Dostumuz MUHAMMET MUSTAFA Son Peygamber'dir. Artık Kuran'dan sonra Peygamberler aracılığı ile Kitap yazdırılmayacağını söylemiştik. Bir daha Kitap yazdırılmayacak dememiştik. Bu yanlış anlamayı burada düzeltmek için bunu tekrarlıyoruz.

Unutmayın ki, Dünyanızın sonu bu son Kitap ile sona ermeyecektir. Çünkü Dünyanız 1999 yılından sonra bambaşka bir Döneme girecektir. Bunu o Dönem İnsanı anlayamazdı. Sistem gereği RABBİN Emirlerine uymak ile yükümlü idik. Unutmayın ki, Tekâmül birdenbire olmaz. İşte bu Dönemde bugüne kadar Hakiki İnsan Kotuna, yani A⁶ katına kadar Tekâmüllerini yapabilmiş Dostlarımız ile direkt temas kurmaktayız ve onları teker teker bu Kitap sayesinde seçmekteyiz.

1999 Dünya Yılına " Son Kıyamet Dönemi " diyorsunuz. Bunun Hakiki Bilincine varanlarınızın dışında, acaba kaç kişi Kıyamet' in ne olduğunu biliyor? Şimdi o Dönemin hazırlığı içindeyiz. Bizler, yani Uzay Dostlarınız, Sizlere geldik, Sizler ile temas kurduk ve Sizlere tüm Hakikatleri bu Kitap aracılığı ile bildirme Emri aldık. Unutmayınız ki, son Kitabınızdaki Kıyam, İnsanların Bilinç doğrultusundaki Kıyamlarıdır. Yani İnsanlar her şeyin Bilincine varacak ve Uykularından Uyanacaklardır.

Uyanan her İnsan, Bizler ile irtibata geçmiş ve geçecektir. Yani şimdi Sizlerin Görüşlerini, bugüne kadar alıştığınız ve şartlandırıldığınız Vizyon Dünyanızın dışına çekmekteyiz. Onun için tüm Din Toplularına Umumi Mesajlar vermekteyiz. Hıristiyan, İslâm ve diğer Dinler doğrultusunda Şartlandırılmışlığınızdan kurtulamaz iseniz, hiçbir zaman Bizlerin Doruğuna varamazsınız. İşte Sizin için Kıyamet budur.

Bizlere gelenler ve gelecekler, Hakiki Nuru göreceklerdir. Bu da tam manâsı ile Hakiki İnsan olan kardeşlerimize bir hediye olacak. Bu şartlanmışlıklardan kurtulun; tüm Din Kitaplarının ne şekilde yazdırıldığını Sizlere teker teker anlattık. RABBİMİZİN Denetimi daima üstünüzdedir. Bunu asla Aklınızdan çıkarmayın. Bu Kitap O'nun Emri ile İnsan kardeşlerimizi kurtarmak ve onlara yardımcı olmak için yazdırılmıştır, yazdırılacaktır.

Önce aranızdaki Din Şartlanmışlığınızı kaldırınız ki, Sizlere daha başka Evrensel Bilgiler verelim. Aranızda Dar Görüşlerinden kurtulan milyonlarca Işık Dostumuz vardır. Evrensel bu Kitabınızın Fasikül Fasikül onların vasıtası ile Evrene dağıtılmaktadır. Önünüzdeki çok zor koşulları bu Kitap sayesinde kolaylıkla aşacaksınız. Çünkü bu Kitabı yazan her Elin Elinden tutacağız. Seçim, İnsan kardeşlerimizin sağduyularına bırakılmıştır. Gayret Bizden, Tevfik ALLAH'tan, Dostlarımız.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



Dostlarımız

Frekansların yükselmesi İnsanı ve İnsanlığı hiçbir zaman yüceltmez. Mühim olan Tekâmüldür. Tekâmülün de Tek yol göstericisi, İrşat Kitaplarıdır ve İrşat Kanallarıdır. Bu Kitaplara Sizler, Din Kitapları diyorsunuz. Fakat aslında elinize aldığınız Kitaplarınızın esas mahiyetini bilmiyorsunuz. Bu Döneme kadar Sunularınızı muayyen bir Kattan aldınız. Halbuki Ortamınız şu anda daha Üst Düzeylere açılmış bulunmaktadır.

Yalnız Sizlere şunu aktarmak mecburiyetindeyiz. Yücelmek Medyum olmak değildir. Semaların Gücünü hisseden herkes Medyumdur. Zira bu Evrensel Güç, Sizlerin Altıncı Hislerinizi çoğaltmıştır. Hatta Dünyaya gelen yeni bir Bebek bile Annenin aldığı Algılar ile Medyum olarak doğmaktadır. Onun için bu Döneme Medyumluk Dönemi, yani Medyamik Dönem denilmektedir.

İrşat Kanalları, İnsanın Tekâmül Ortamına hazırlanması için, tüm Evrene açık bulunmaktadır. Ancak yeni temayüller Sizleri İrşat edecek yerde, Bağnazlığa ve Egoya itmiştir (istisnalar hariç). Yani ümitlerimiz boşa çıkmıştır. Dini kisveye bürünen bağnaz yobazlar, kendi kendilerini yok edeceklerdir. Semereyi görecek Dostlarımızın Tekâmül Kotları açıktır. Ve onlar Arş ötesine geçebilme izni almışlardır.

Şunu asla unutmayınız ki, Tekâmül İmtihanınızı vermeden asla Arş Ortamına alınamazsınız. Tekâmülün ne olduğunu Size bu Kitapta madde madde aktaracağız. Tekâmül Sizi Yüceltecek tek âmildir. Ancak bu Ortama hazır olmak lâzımdır. Sizlerin Din Kitaplarınız bu yolda Tek Yol göstericinizdir. Onun Hakiki Işığında yücelenenleriniz Bizler için Hakiki Dostlardır. Ancak bu yolda kendilerini Veli gibi gören Dostlarımız muteber addedilmemektedir. Aynı yoldan Hakiki İnsan Kotuna girenler, Bizler için Hakiki Velilerdir.

Şimdi Size İki Kot arasındaki farkı aktaralım. Dini Bütün, Din Kitaplarını yutmuş, hazmetmiş, Tanrısını bilen her kişi muhakkak ki çok iyi bir İnsandır. Ancak onun İyiliği Tanrı ile kendisi arasında kalmaya mahkûmdur. Bu Dönemde bu güzel Kozmik Algıları alan birçok Dostlarımız bihakkın Görevlerini yerine getirmekte ve Topluma Işık tutup, onları Uyandırmaya çalışmaktadırlar. Bunlar Bizlerin en kutsal Dostlarıdır.

Bunun yanında bu güzel Algıları alıp da, kendilerini bir Peygamber gibi gören Dostlarımızı da bilmiyor değiliz. Onların seçeneği sadece kendilerine aittir. Bu Zihniyetleri, onları daima Tekâmül Ortamından itecektir. Menfaat ve Çıkar günahların en büyüğüdür. Bir kişiden bir şey bekleyeceğine, o kişiye Gönülden, Menfaatsiz bir şey veren, onun karşılığını beklemeyen, Tekâmül Kotuna ilk hazırlanış adımını atmış demektir.

Bu Frekansa girmek kolaydır. İrşat Kitaplarınızın Emrettiği her şeyi harfiyen yaparsanız, bu Kota girme izni alırsınız. Yalnız bu Kottan Arş Katına Geçmek hiç de kolay değildir. Onun için birçoklarınız, Sizlerin Dinlenme Ortamınız olan Cennet dediğiniz yerde bekletilirsiniz. Cennette Size gösterilen İrşat yolları Din Kitaplarından daha ayrıdır. Onun Hakiki manâsına varanlarınız, en aşağı Dünyaya Altı defa gelmelidir ki, neyin ne olduğunu anlayabilisin. Bir Elmanın hamının ekşisi ile olgununun tadı işte böyle ayrılır.

Tekâmül edeceklerin (yani Arş Katına Lâyık Tekâmülden bahsediyoruz) Frekans ayarları buradaki Kotlardan yapılır. Aldıkları Veriler Hakiki İrşadın ta kendisidir ve onlara tüm Evrensel Güçler verilmiştir. Onlar ne olduklarının ve ne olmadıklarının Bilincindedirler. Yani Ortamın Üçlü Kotlarıdır. Bu ise, ÖZ - SÖZ - GÖZ Kotudur. Bunu teker teker açıklayacağız. Fakat bundan sonraki Mesajlarımızda. Şimdilik tüm Sevgilerimiz ile.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



Dost Kardeşlerimiz,

Sizlere Evren Dışı verdiğimiz bu Mesajlar, Yüce Kattan bir Emr - i İlâhi olarak verilmektedir. Ancak Algıların ötesindeki Mesajları, zamanı geldiğinde Sizlere sunacağız. Şimdilik Dünyanızın Birleştirilmesi ön Plana alınmıştır. Onun için bir müddet Sizlere Tekâmül ile ilgili Mesajlar verilecektir. Daha önce Hakiki Tekâmülün ne olduğundan Sizlere bahsetmiştik. Bizler bunlara Öz - Söz - Göz Kotu demektediriz. Şimdi bunların açıklamasını yapalım :

1 - ÖZ KOTU : Önce Özünü bulacaksın, kendi kendinle Barış olacaksın. Bu iç pırlıtının dışı vurmasıdır ki İlâhi Nur'u herkes bu şekilde bulabilsin. Yegâne dileğimiz budur.

2 - SÖZ KOTU: Bu çok önemlidir ; dil kemiksizdir dersiniz. Bunu misal olarak kullanıyoruz. Her Söz oradan çıkar, acısı da, tatlısı da, Sevgisi de, Şerri de. Sözünüzde Sevgi, Sesinizde Munislik, Mantığınızda Uysallık olunca, Hürriyet Kapıları Size aralanır. Bu da Size sonsuz Hoşgörü ve Mutluluk getirir. Kınamak, Ayıplamak bu Kot için en Büyük Günahdır.

3 - GÖZ KOTU : Göz görür Sever, Göz görür İster, Göz görür Ağlar (Öz Ağlarsa Göz Ağlar, niye denir bilir misiniz?). Bu Ortamdaki Tekâmülün bu ilk adımıdır. Gözyaşı, Sizdeki Negatif Duyguları yıkayan Pozitif Köpüklerdir. Yüreğiniz köpürdükçe, Ruhunuz Yıkanır, Yücelir.

Tanrı daima üzgün kullarının elinden tutar, nedendir bilir misiniz ? Çünkü Vicdan Terazisinde İyilik Kötülükten ağır bastı mı, Size Yardım Elleri uzatılır. Tanrı hiçbir Kulunu umutsuz görmek istemez. Size gösterilen bu lütuf, bunalımlarınızın tortusudur. Görüp Görmemek, Sezip Söylememek, İşitip Duymamak, Size Arş ötesi Kapıları açacak olan İkinci Tekâmül Kotunuzdur. Aslında Tekâmül her İnsan için gereklidir ve Tekâmül İlâhîdir. Bu Hulus Döneminde İkinci Tekâmül Kotunuz Sizin Cennetteki uçurtmanızı ARŞ Semalarında uçurtmanıza yetecektir. Ondan sonraki kapıları aralayanlar, her şeyi Sizlere aktarma Müsaadesi alırlar. Din Kitapları işte bu şekilde yazdırılmıştır.

Sizlere bugüne kadar İrşat Kanalımdan Mesajlar veren Ulularınız, bugün çok daha üst Düzeylerde bulunmalarına rağmen, Tevazularından hiçbir şey kaybetmemişlerdir. Onlara olan Saygısızlığınızı bile Hoşgörü ile karşılamaktadırlar. (Yalnız, Siz o Hoşgörüye Lâyük görölüyor iseniz, Hoşgörölürsünüz). Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. İsyenlarınız bir Gönül taşması ise, bu Günah değildir. Kasıtlı ise, Günah sayılmaktadır. Bunda asla Hoşgörü yoktur. Bütün bunları, Bunalım Ortamında bulunan Dostlarımızın, üzüntülerini yenmeleri için açıklamak mecburiyetini hissettik. Bundan böyle Tekâmül Ortamına daha rahat hazırlanacağınızı umarız. Görevini bihakkın yapan Dostlarımıza minnetlerimiz sonsuzdur. İsyenları Dünya Ortamının, kendi Ortamlarına uymamalarındandır. İtidali ellerinden bırakmayacaklarına eminiz. Yücelerden gelen Emir namına.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ

A.Ç.K.

∞

Dostlarımız,

Bütün Evren bir Bütün içindedir. Allah'ın Gücüne Erişmiş kişiler bu Ortamın kilit noktalarıdır. Mercilerle temaslar her zaman mümkündür. Aklın Tekâmülünü hazırlayan bir Ortamdasınız. Yepyeni bir Düzen içindedesiniz. Tesir sahanızın dışındaki bir Ortama uyduruluyorsunuz. Görevli Dostlarımızın sağlıkları kontrol altındadır. Her bakımdan Yenileniyorsunuz. Hiç kimse kendi Kotunu arzu ettiği ortama açma niteliğine haiz değildir. Ancak bu Ortama Lâyük Beyinlerin Kotları açılır. Herkesin Tekâmülü ayrı ayrıdır. Aslında her biriniz, birer Evren Işığısınız. Tanrı indindeki Yaradılış Eşitliğine sahipsiniz. Tanrı İnsanı Yarattı, İnsan Kendini Yarattı. Ama Sizler kendinizi Tanrı'nın yarattığı Ortamda tutarsanız, Kimse Size yardım edemez. Tekâmül bir yerde durmak değil, adım adım ilerlemektir. Kendini ve Özünü Bulan Bize Gelecektir.

YÜCE MECLİS