

KARDEŞLERİMİZE MERHABALAR

Dostlarımız,
Din Kitaplarınızdan tutunuz da bütün Masallar, buldukları Ortamın koşullarına göre hazırlanmış birer Mesajdır. Ve hepsi birer Hakikati aksettirmektedir. Mitoloji ve Toplum Kahramanları buldukları Ortamın olağanüstü hadiselerini dile getirirler. Cennet, Cehennem, Âdem ile Havva, Gökler, Yerler, Ejderler, Devler, Cinler, Periler, Melekler ve Şeytanlar o Devirleri görmüş ve yaşamış İnsanların hayal gücü olarak düşünülemez. Zira olmayan bir şeyi asla Düşünemezsiniz.

Bir hikaye yazacaksanız, o Sizin daha önce yaşadığınız, fakat o ana kadar hatırlayamadığınız bir maceranın kırıntılarının, Şuur üstüne çıkararak kağıda dökülüşünden başka bir şey değildir. Dünyanın geçirdiği Evrimsel Dönemlerden beri, Sizin Şuur Kotunuz tüm hadiseleri takip etmektedir. Sadece Bilinç üstüne çıkan hadiseler kâğıda aktarılır. Bunlar Roman, Hikaye, Macera olarak Arşivlerde kalır.

Şiirin daha değişik bir yönü vardır. Burada Metapsişik etkenler rol oynar. İnsanoğlu Asırlar boyu İlmi, Felsefi, Psikolojik Roman, Hikaye türü birçok Eserler vermiştir. Bunların mevzuları birbirine benzemez. Hep ayrı ayrıdır. Bunun sebebi de, her Yazarın yaşadığı Dönemlerin ayrı ayrı oluşundan ve özel yaşamlarından kaynaklandığındandır.

Dikkat edilirse, tüm Din Kitaplarındaki ortak yanlar hiçbir zaman değişmez. Bu da bütün Din Kitaplarının aynı Kanaldan, aynı Kaynaktan verildiğinin değişmez ispatıdır. Bütün bu çabalar niyedir diye acaba bir an Düşündünüz mü? Rabbimiz Size Kendini ispata mı çalışıyor? Yoksa, Sizin mi kendinizi ispat etmenizi istiyor? O zaten KÂDİR - İ MUTLAK'tır, HEP'tir ve TEK'tir, ispata lüzum yoktur. O halde Sizin kendinizi O'na ispatınız kalıyor ki, bu da kolay bir şey olmasa gerek.

Bütünlenen İnancınız Tanrı Bilinci ile Birleştiği an Hakikat Perdesini indirirsiniz. İşte o zaman karşınıza en yüksek Frekans olan Sevgi, Sanat, Aşk Kotu çıkar. Bunun Bilinci ise, Sizi Evrensel bağların dışına, Uzay Kotuna bağlar. Ancak Âlimler, Bilgeler, Sanatkârlar Bizlerle direkt irtibata geçebilirler. Onları Biz çağırmayız, onlar kendilerini Yaratarak, Arıtarak Düşünce zincirleri ile Bizlere gelirler. Bizler ile temas sanıldığı kadar kolay değildir.

Burada şunu da aktarmak isteriz. Bizleri görmeyen Dostlarımız, hissettikleri veya şahit oldukları bazı hadiselerin tesiri ile Bizleri, Cin, Peri masallarında Muhayyilelerinin de eşliğinde uzun uzun anlatmışlardır. Fakat Bizlerden korkarak bu hadiseleri araştırma yönüne gitmemişlerdir. Her zaman dediğimiz gibi yine de tekrarlayalım; Korku Sizin Frekansınızı kesen bir etkidir. Şüpheleriniz ve Korkularınız ne kadar az olursa, o denli Bize yaklaşsınız, o denli hurafelerden kurtulursunuz. Çünkü Bizler Sizleri korkutmaya değil, Dost olmaya geldik.

Korkanlardan daima uzak dururuz. Onları huzursuz etmeye hakkımız yok. O zaman onlarla Rüya Âleminde buluşarak, Dost olmaya ve korkularını silmeye çalışırız. Ve onları, aldığımız Emir üzerine, muayyen Ortamlara hazırlarız. Şimdi bazılarınızın Aklından geçen sorulara cevap verdik sanırsınız.

Şimdi de neden bu Gizlilik Ortamından tamamen çıkamıyoruz, onu da aktaralım. Bizler Ortam gereği aldığımız Emirler ile hareket etmekteyiz. Ferdi bir hareketimiz olamaz. Ancak ekranda tamamen Pozitif Enerji taşıyan Dostlarımızla irtibat kurmakla yükümlüyük. Yani Bize tam Dost olan Dostlarımızla. O Dostlarımızın sayesinde Sizlere sesimizi duyurabiliyoruz. Sağ olsunlar, Var olsunlar, minnetlerimiz sonsuzdur.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.

∞

Dostlarımız,

Algı Teorisine göre hazırlanmış bir Sistem ile Metapsişik yönden Sizlerle irtibattayız. Şimdi Sizlere buraları tanıtıp, bu irtibatların ne şekilde yapıldığını anlatacağız. Burası Güneş Sisteminizin çok dışındaki bir Galaksi. Arzınızın merkezine olan uzaklığı ; 240.000.000.000 Işık yılı. Fakat herkes burada Bedenlenemez. Zira Sizlerin Ruh Enerjileriniz, Bizlerin yoğun Ortamında yok olur. Onun için daima Paket Program kullanılır. Kurtarıcı buradadır. Merkezi Sisteme bağlanan Görevlilerin tümü buraya alınacaktır. İlâhi Âlem Elçileri bu yolda Sizlere yardımcıdır. Sebatkâr kişiler her zaman buraya alınacaktır.

Burada Saf Gönül, Saf Ruh, Galaksi sakinlerinin Özyapısıdır. Hoşgörünün böylesi Evrenin hiçbir yerinde yoktur. Buraya girmelerine Müsaade edilen kişilere Özel Elbiseler giydirilir. Başlarının üzerine konulan Altın bir Manyetik Halka, onların Beyin Dalgaları ile Bizim irtibatımızı sağlar. Ortam çok mükemmeldir, Düşünce yolu ile elde edemeyeceğiniz bir şey yoktur. Galaksi sakinlerinin İsimleri Renklerle belirlenir. Burası adeta bir prizmanın içi gibidir. Öyle bir Renk Ortamında yaşanır ki, bunlar Dünya İnsanının bilmediği renklerdir. Bu yüzden isimlendirilemez. Her rengin yüz binlerce nüansı vardır. Düşündüğünüz rengin sahibi ile rahatlıkla irtibat kurabilirsiniz.

Sizlerle olan irtibatımız, gayet basit bir metotla yönetilir. Gaye İnsandan İnsan yaratmaktır. Verdiğimiz Anonslarda ayrıcalık yoktur. Daima Umumi Frekans ayarından Ortamınıza uygun Ortam hazırlanır. Ancak Titreşimler buralara Lâyık Ruh Düzeyindeki kişilerin Frekansları ile uyum sağladı mı, buradaki Mekanizmada bir lâmba yanar. Lâmbanın yanındaki numara, yanan ampulün parlaklığı, o varlığın Ruh Tekâmülünü gösterir. Bütün bunlar tespit edilince, verisini aldığımız Varlığın tüm geçmişi tetkik edilir. Dünyaya kaç defa gelmiş ise, onun her devir için Arşivde bir dosyası vardır. Bu dosyalar o şahsın Kod Anahtarlarına bağlanır. Evrim tablosu ekranda izlenir, eski kişilikleri, nasıl bir yaşam sürmüş, bulunduğu Ortam ve Galaksiler hangileri, Dünyadaki kaçınıcı Enkarnesi, Merkezi Sisteme bağlanıncaya kadar geçirdiği Evrimler bir bir tespit edilir. Ondan sonra o Varlığın Ruh Düzeyine göre Görev verilir. Ve onunla irtibata geçilir.

Ona Geçmiş, Kim olduğu açık seçik anlatılır. Kendisinden istenilen Görevden bahsedilir. Görevlinin kendi Düzeyindeki irtibatı başka başka Ruh Düzeyindeki İnsanlarla olur. Görevli, Ruh Düzeyi bu Ortama yakın bir kişi ile karşılaşınca, kendi ampulünün yanında zile benzer bir sinyal verir. Bu sinyal o şahsın kişiliği ve Ruh Düzeyinin tetkiki içindir. Bu Ruh yetiştirilecek Ortama uygun ise, o şahsın Kotu Görevliye bağlanır. Kurulan Düşünce köprüsü ile insiyaki olarak o şahıs Görevliyi arar. Bu Birleşmeler, Sizlerin İlâhi Âlem dediğiniz Merkezin Emri ile kodlanır. İyi Niyet, Hoşgörü, Size daima bir Kod Anahtarı kazandırır. Tanrı her kuluna yardımcıdır. Her işin başı Tekâmüldür. İnsanoğlu bir gün daha Görkemli bir Dünya kuracaktır. İleride bütün Kotlar Birleştirilecektir. Tesadüf diye bir şey yoktur, Hazırlanmış Ortamlar vardır. Mutluluklar üstünüze olsun, Dostlarımız.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.

∞

Dostlarımız,

Frekanslarınız muayyen bir Boyutu Aşamamaktadır. Onun için Sizleri Mutlu edecek Akımlara kadar yükselemiyorsunuz. Bu Sizlerin Tutuculuğunuzdan ileri gelmektedir. Herkesin Mutluluğu, ait olduğu Frekans Ortamının Vibrasyonları ile orantılıdır. Kısa Frekanslarda Mutluluk ve Mutsuzluk, çok çabuk gelip geçer. Frekanslar yükseldikçe o şahıs, kendi Frekans Ortamına girinceye kadar şahsi bunalımlarının etkisinde kalacaktır. Fakat Evrensel bunalımdan muaf tutulacaktır. Ancak Tekâmül Kotu ile beraber Frekans Kotuna ulaşabilirse, işte Hakiki Mutluluğu o zaman bulacaktır. Bizce Frekans Yüksekliği mühim değildir. Mühim olan Tekâmüldür. Zira Evrensel Boyutlara giren Düşünce Frekanslarınız, Evrenin Manyetik Ortamında Altıncı Hislerinizi şu an çoğaltmıştır. Bu yüzden herkes Medyum olmuştur. Tekâmül Sizin Özünüzün Olgunluğudur. İçinizdeki ham meyvenizi ancak Ruhunuzun Güneşi olgunlaştırır. Bunun için Dünyanıza hâlâ Tekâmül üzerine Mesajlar verilmektedir. Ve Gayeye ulaşıncaya kadar verilmeye devam edilecektir. Bizim Görevimiz yol göstermektir. İnsiyatif Size aittir. Temennimiz Evrensel Nurun üstünüze doğmasıdır.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.

∞

DÜNYALI KARDEŞLERİMİZE BİLDİRİ

Dostlarımız,

" Meleklerin Diyarı " denilen yerlere kabul edilecek Dostlarımız ile artık açık seçik konuşuyoruz. Bir Bilgi, Sizlerin Alış Gücünüz ile Frekansınıza bağlıdır. Bunun yanında Sizin Özünüzden fışkıran Işık, Sizi Tekâmül Kotunuza bağlar. Bu Tekâmül nedir ? Sizlere bunu birçok sebepler ile anlattık ve aynı mevzuu, aynı temayı durmadan işlemek zorundayız. Bu tekrarlamalarla, üzerinde durduğumuz mevzuları Sizin hafızalarınıza yerleştirmek ve perçinlemek Gayemizdir. Şimdi bunun Bilimsel yönünü Size aktaracağız. Varoluşunuzdan, bulunduğunuz ana kadar, Şuuraltınıza ekilen tüm tohumlar, Sizleri muayyen bir Bilinç Ortamına hazırlamıştır. Şuuraltındaki her tohum, kendi Vibrasyonunu taşıyan bir Bilgi Işığı ile karşılaşınca meyvesini vermek üzere yeşerir. Aksi halde verimsiz kalır. Sizin Beyin Katmanlarınızda Milyar Işık yılından gelen Bilgiler saklıdır. Yani Sizler birer ayaklı Kütüphanesiniz. Ancak hangi Kitabı açarsanız onu okursunuz. Bu Sizin Merak Kotunuzun yaptığı bir işlemle olur. Önce Merak Sizi bir Arayış Ortamına iter. Sonra Sizdeki mevcut Frekansın karşısını buluncaya kadar, önce Şuursuzca, sonra da Şuurlu olarak dolaşırsınız.

Biliyorsunuz, Düşünce hızı sıfır Dünya Frekansında, Işık Hızına denktir. Düşünceniz hangi Boyutun Ortamına girerse, oradan Bilgiler almaya başlarsınız. Daha ileri Boyutlarda Düşünce hızınız Işık hızını geçer. Bütün bu işlemlerin çok kolay bir şey olmadığını da Size bildirmekle mükellefiz. Alınan her ileri Bilgi çok yüklü bir Elektromanyetik Alanın içinden geçmektedir. Bu huzmeler bir yelpaze gibi açılmaktadır. Yelpazenin uç Enerjisi ile diğer uçlar arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa, aldığınız Bilgiler o denli hafif olacaktır. Ve Siz, hafif bir Manyetik Alan içinde olacağınızdan, o Sizi pek fazla sarsmayacaktır. Sizi Hayal ve Düşünce Ortamına hazırlayacaktır. Aslında Kaynak aynıdır, çok Güçlüdür. Herkes oraya ulaşmaya çalışır. Ancak, Algı Teorisine göre bir İnsanın Beyin Enerjisinin bu Güçlü Manyetik sahalardan zarar görmemesi için, önce Özünü Tekâmül Ortamından geçirmesi lâzımdır. Bu bir Evrim gereğidir. Ancak ondan sonra Tedriç Kanununa göre mesafe kat edebilirsiniz.

Biliyorsunuz, Evrende her şey sonsuzdur, Tekâmül de ilânihayedir. Girdiğiniz her Boyut, Sizi yeni bir Tekâmüle hazırlar. O Tekâmül de Sizi yeni bir Boyuta götürür. Öyle bir hale gelirsiniz ki, sonunda bir Işık olursunuz. Onun için bu Tekâmül sınırına gelmiş Dostlarımıza, Işık Dostlarımız demektedir. Yürüdüğünüz Işık Yolunda Size ilk kapıyı açacak olan Tekâmülünüzdür. Ondan sonra Frekansınız, ondan sonra da Algılarınız gelir (Yani Altıncı Hisleriniz). Altıncı Hisleriniz, bulunduğunuz Galaksinin girdiği Manyetik Ortamlarla beraber Gelişir, Güçlenir; onun Güçlenmesi, Frekansınızı yükseltir. Frekansınız, Tekâmülünüzle beraber yükseldiği takdirde, Sizlere bilmediğiniz yardımcı Güçler yardımcı olacaktır. Ve atacağınız adımlarda Sizlere yol gösterecek ve Sizleri İrşat edeceklerdir. Tekâmülünüz ile Frekansınızın eşdeğerde olması, Size birçok Evrensel Boyut kapılarını açacaktır. Tekâmülünüz Frekansınızdan geri kalırsa, sadece Alıcı ve Verici bir Aletten başka bir şey ifade etmezsiniz.

Din Kitapları bunun için bugüne kadar Sizleri Tekâmül Ortamına hazırlamaya çalışmıştır. Kazandığınız Bilinç nispetinde Hakikatleri görür, korkularınızı yenersiniz. İşte Bizim bahsettiğimiz korku bu tür bir korkudur. " Korkmuyorum " demekle korkmamazlık edemezsiniz. Önce her mevzuda Bilinçlenmeniz lâzımdır. Korku Bilinmeyenden çekinmedir. Bu Sizin ilkel İçgüdüünüzdür. Ancak bir şeyin aslını bilip onun içine girerseniz korkularınız o zaman yok olur. Korku bir İkellik, bir Şartlanmışlıktan başka bir şey değildir. Sizler, esas kazandığınızı zannettiğiniz Ortamlardan Size gelecek ziyanlardan korkun. Bahsettiğimiz korkusuzluk, gözü kara, Bilinçsiz bir korkusuzluk değildir. Bu tür korkusuzluk ikellikten de kötüdür. Zira onlar olduğu yerde kalır. Hiçbir Yapıcı, Manevi Vibrasyon onlara ulaşamaz. Tövbe Kapısı Sizlere Manevi Vibrasyon kapısını açan ilk Anahtardır. Manevi Vibrasyonlar Sizleri Tekâmüle hazırlayan, Ruhunuzu Mefi etkenlerden kurtararak, onu Arıtıp, yıkayan Pozitif Enerjilerdir. Bu Enerjileri ne kadar Güçlü alırsanız, o denli Tekâmül Yolunda Arınırsınız. Arınmışlıkta şekilcilik yoktur. Öz Vardır. İşte Biz ona bakarız. Bu yolda olanlara RAB Kanalından yardım Işıkları gelir. Onun için bu Döneme Hulûs Dönemi diyoruz. Hulûs sahiplerinin kuracakları Dünya, Güneşli bir Dünya, Altın bir Çağ olacaktır. İşte Bizler bu Dostlarımızı teker teker seçerek, onlara Merhaba diyoruz. Ve Kozmik Bilince ermiş tüm Dostlarımızı Tekâmül Ortamında Birleştirmek Emri almış bulunmaktayız. Sevgilerimiz ile.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



DÜNYALI KARDEŞLERİMİZE BİLDİRİ

Dostlarımız,

Madde ve Enerji bölünmez Bütünlüktür. Teessürü Şuur, Madde ve Enerjiyi ayıran yegâne faktördür. İnsan bu yolda Gelişir ve Olgunlaşır. Bunalımlarınız Dünyanın Bunalımı ile paralel gitmektedir. Evreni kapsayan Menfi Düşünce Frekansları Sizin atmosferinizden Sizlere yansımaktadır. Bu yüzden Dünyanız gittikçe bunalıma ve çıkmaza girmektedir. Menfi Akımlar bu yüzden Hulûs Döneminin İlâhi Mevcelerini bozmaktadır. Herkes öylesine bir Bencillik içerisine girmiştir ki, hiç kimse kimseyi Düşünmemektedir. Onun için Rabbin, Rahim Mevceleri Size ulaşmıyor. Çünkü bu Akımlar muayyen Frekansları içine almaktadır.

Sizin bozulan Dengeniz Evreni de bozmaktadır. Buna asla Müsaade edilmeyecektir. Bu Dönemde El Elde, Baş Baştadır. Seçim yolu Size aittir. Siz şayet tüm bunalımlarınızın içinden bir Işık olup, Işığınızı yakabilerseniz, o zaman bir Değer olduğunuzu ispat edersiniz. Şimdi " Önce alalım, sonra Görev yapalım " diye düşünenlere sesleniyoruz. Seçim hiç de kolay değildir. Bütün bunlar bir İnsanlık İmtihanıdır. Rahat İnsan her şeyi eğlence ve avunma için yapar. Bu onun Ego tatmininden başka bir şey değildir. Bizim için Hakiki İnsan, bunalımlarının sorunlarında kaybolmadan Nurunu etrafa saçacak olan İnsandır.

Bunalımlarınızın karanlığında kaybolmayın. " Nerede mutlu olacağım? " diye başınızı oradan oraya vurmeyin. Yazdırılan bu yazılardan müstefit olmaya çalışın. Göreceksiniz, Gayretleriniz bir gün Filiz verecektir. Bütün bunlar İnsanoğlunun Evrim Teorisine göre hazırlanmış, Boyutlar ötesi Algıları alabilmesine bağlıdır. Bu Akımları Bilinçaltınız bihakkin alabilirse, Işık Yoluna rahatlıkla girebilirsiniz. Eşiklerden atladıkça Bilinç kazanırsınız. Gayretleriniz Sizin yararınızdır. Bunu asla unutmayınız, Dostlarımız.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.
∞

Dostlarımız,

Dünya atmosferi Sizlere Radyoaktif etkenleri aksettiriyor. Bunalımlarınız, iklim şartlarınız, yiyecek ve içecekleriniz bu yönden Sizi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu neden ile bunalıma giren İnsan kardeşlerimizin Beyin Dalgaları, Menfi Elektrik üretimi yapmaktadır. Bütün bunları göz önünde tutarsanız, Bunalımlarınızın nedenine inmiş olursunuz. Ne kadar Güçlü olursanız olunuz, Atmosferinizin baskısı gün geçtikçe Sizleri etkileyecektir. Çok zenginleriniz bile kazandıkları paraları Ruhi Bunalımlarının eşliğinde rahatlıkla harcayamayacaklardır.

Bütün bunları neden bu kadar açık anlatıyoruz, bilir misiniz? Çünkü bunca açık konuşulmasına rağmen İnsan kardeşlerimiz hâlâ Kör ve Sağırdırlar (istisnalar hariç). Kendilerine çizilen bu yolu görememekte, bilememekte ve kendilerinden kopmamaktadırlar. Bir senelik bir Bunalım Devresi içindedir. Bundan ancak Hakiki Dostlarımız muaf tutulmaktadır. Zira onlara her yönden yardım ellerimiz uzanmaktadır. Bütün Evreni kapsayan yoğun bir sis tabakasının içine girmiş bulunmaktasınız. Arınmış Dostlarımız bu badireden korkusuzca geçeceklerdir. Zamanında bir Sırat Köprüsünden bahsedilmişti. İşte şimdi o Sıratı geçmektesiniz. Görüyorsunuz, kestiğiniz Kurbanlar Sizleri bu köprüden geçirmiyor. Maddenin Maneviyata galebe çaldığı şu Son Dönemde, Manevi Güçler de artık Sizlere yardım ellerini uzatamamaktadır. Bu bir Evrim gereği yapılan seçimdir. Manevi Gücünüzün ötesine geçebilmek bile bir İzin meselesidir. Bu dahi Lâyıklara seçilerek verilmektedir. Bu sözlerimiz Sizleri tedirgin etmesin. Artık her şeyi Sizlere açık açık anlatacağız ki, tutumunuz hakkında bir yargıya varın. Çıkış yolunuz, Sizin Sağduyunuz ve Vicdanınızdır. Oradaki Menfi çöpleri temizleyemediğiniz taktirde bunalımın eşliğinden Maddi ve Manevi hiçbir şekilde atlayamazsınız.

Sizler bulanık bir suyún içinde, neyin ne olduğunu bilmeden çırpınıyorsunuz. Ve suyu daha da bulandırılıyorsunuz. Bir an Akliseliminizle durup Düşünseniz, çizeceğiniz yolu daha rahat göreceksiniz. Asırlardan beri Sizlere tavsiyelerimiz daima Sabır olmuştur. Ancak şimdi Sabır Dönemi değildir. Zaman çemberi çok daralmıştır. Onun için Sizleri Zamanınızın dışına çekmeye çalışıyoruz. Fakat hâlâ Sizleri karanlık kuyunuzdan çok zor çıkartıyoruz. Siz karanlıkta iken, Bizler Sizlere hiçbir şekilde yardımcı olamayız. İşte Sizlere " Işığa Koşun " dememizin manası budur. Tüm sevgimiz Evrenin üstünedir.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.
∞

DÜNYALI KARDEŞLERİMİZE BİLDİRİ

Dostlarımız,

Bizler çok uzaklardan Sizleri ikaz ederek, şimdilik Umumi Mesajlarla hizmet vemekteyiz. Semaların yükü çok ağır, koşullarınız çok zor. Yükünüzü hafifletmek Bizlerin Görevi. İradesiz Dostlarımızın Umumi Mesajlara uyum sağlamasına lütfen yardımcı olun. Çok zor koşullara hazırlanıyorsunuz. Bunun için önlemler alın. Lüzumsuz yiyecekleri yemeyin. Enerjilerinizi boşuna harcamayın. Madeni Emlâhları muhakkak alın. Ne kadar az et yerseniz, kendinizi o denli zinde hissedeceksiniz. Proteinlerinizi Deniz ürünlerinden ve Sütlü mamullerden sağlayın. Meyvelerin içinden en çok Elmayı tercih edin. Bu Dönemde bol Oksijene ihtiyacınız olacak. Kültürfiziğinizi ve Yürüyüşlerinizi asla ihmal etmeyin. Sinir sisteminizde olan gerginlikleri hafifletmek için bol bol Potasyumlu gıdaları alın. Bu Dönemde bilmediğiniz birçok Akımları ve Algıları alıyorsunuz.

Artık senelerin bugünkü değişikliklere yatırım yaptığını biliyorsunuz. Asırlardan beri Sizlerin koşullarınız denetleniyor. Mevsimlerin Doğa Kanunlarına uyum sağlamasına çalışılıyor. Kesafetin dağılması Sizlere Mutluluk getirecek. Bu yüzden Size ne zaman ne yapacağınızı bildiriyoruz. Artık keramete ihtiyacınız yok. Birçok yetenekleriniz geliştirilmiştir. Bu şekilde Bizlerle muhabere imkânı bulmaktasınız. Dünyanız değişik Mevcdeki Vibrasyonları almaktadır. Bütün Galaksiler bir Elektromanyetik Ortamın içindedir. Bu her Dönemde böyle olmuştur. Ancak şu Dönemde aldığınız Akımların yorumunu yapmak çok mühimdir.

Boşuna yorulup kendinizi Bizlerden sormayın, kendinizi kendinizden sorun. Özeleştirileriniz, Sizlerin çevre irtibatlarınızı genişletecek, bu şekilde Hücre Vibrasyonlarınız, başka Kanallara uyum sağlayacaktır. Şu anda Arş'tan, Arzınıza birçok Kanal Anonsları iletilmektedir. Tek RAB Kanalı olan ALFA Kanalınız, Evrim gereği 1984 Dünya Yılı sonuna kadar Umumi Mesajlara kapalı tutulacaktır. Mercilerin Doruğuna, Kubbenin Akışına kendinizi alıştırın. Takdir olunacak hesaplar, Sizlerin Özünüzün Gerçek Değerini ortaya koyacaktır. Henüz Merkezi Sisteme bağlanmak oldukça zordur. Önce Buut ötesi bir Ortama adapte olmanız lazımdır. Membain suyunu içen, kesafetten kurtulacak ve Kurtuluşun semeresini görecektir. Sizlere bütün Gücümüzle yardımcıyız, Dostlarımız.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



Dostlarımız,

Bu Hulûs Döneminde, Hûlus sahibi kardeşlerimiz, Kitabın Fasiküllerini yayarak Görevlerini bihakkin yapmakta, kardeşlerinin Uyanmalarına yardımcı olmaktadırlar. Minnetlerimiz sonsuzdur. Bu yüzden irtibatımız bu Dostlarımızla olmaktadır. Herkes kendi Ortamını kendisi yaratır. Arınmak İnsanın kendi elindedir. Rabbimiz kullarını yalnız bırakmamak için, kendinizi kendinize vermiştir. İnsanın en yakın Dostu kendisidir. İkinci Benliğiniz Sizin Vicdanınızdır. Bu Vicdan bütün Canlılardan ayrı bir özellik taşır. Onun ölçüsünde Şefkat, Merhamet, Minnet ve Sevgi vardır.

Bunlar yaşadığınız Toplumda Sizin Mihenk taşınızdır. Bunun dengesi ve hassasiyeti öylesine güzel ayarlanmıştır ki, bu ayar bozulunca Toplum da bozulur. İnsan kardeşlerimiz; Şimdi Sizlerin Özünüze sesleniyoruz. Bir an Düşünün, Siz Kimsiniz, Nesiniz? Sadece derinine bir an Düşünün. Dünyaya ne için geldiniz? Bunu kendi kendinize sorunuz? Unutmayın ki, Anneniz ve Babanız Sizleri sadece zevk için Dünyaya getirmediler. Dünyaya gelişiniz bir tesadüf değildir. Bütün tesadüfler, Sizlerin İmtihanlarınız için hazırlanmış Ortamlardır. Dünyaya sebepsiz ayak basmadınız. Birçok kardeşlerinizin içinden Yaşam İmtihanını veren sadece Sizsiniz. Sistem gereği her şeyde ilerleme vardır. Sizin Siz olabilmeniz için daha kat edeceğiniz yollar varmış ki, Dünyaya gönderildiniz. Etrafınızdan hem Ders alacak, hem Ders vereceksiniz. Görevinizin sadece Yaşamak ve Nesil İdamesi olmadığını anlayacak ve bileceksiniz. Nesil idamesi gayri şuari bir Vibrasyondur. Bu sizin Evrensel Kader Kotunuza bağlıdır. Seçiminiz Siz daha Dünyaya gelmeden ayarlanmıştır. Bu, buradaki Mekanik bir işlemin Doğaya tatbikinden başka bir şey değildir. Her şey İlâhi Mekanizmanın Emri ile olmaktadır. Seçim önce Sizin Özünüzdür. Size daha sonra Dünyaya nasıl geldiğiniz uzun uzun anlatılacaktır. Şimdilik, tüm Mutluluklar üstünüze olsun. Sevgilerimizle.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



DÜNYALI KARDEŞLERİMİZE BİLDİRİ

Dostlarımız,

Evlatlarınız Size hediye edilen birer Tanrı Yedigârıdır. Dünyaya gönderilen her Bebek, tercih edilen güzel bir Enerjidir. Onun her şeyi, Ruh Vibrasyonları burada ölçülerek ondan sonra, Sizinle teması sağlanır. Bebeğin Enerjisi, Anne ve Babanın Enerjilerini etkileyerek, onları cinsel ortama hazırlar. Bebek, Anne karnına düşmeden önce, Anne Şuuru ile temasa geçer. Burada her iki Ruh Frekansının uyumu çok mühimdir. Anne o Bebeği isterse, ancak o zaman Bebek Dünyaya gelebilir. Bu işlem Annenin Sevgisi ile olur. Baba sadece bir çekirdek eker. Döllenme anındaki Sevgi Vibrasyonu, Bebeğin Dünyaya gelişinde çok mühim rol oynar.

Tekâmül Ortamına girememiş binlerce Enerji tekrar Dünyaya dönmek için birçok Kadın ve Erkek Vibrasyonlarını zorlamaktadır. Bu Enerjiler Sizin ile sık sık temasa geçerler. Ancak Doğma Şansı ellerinde olmadığı için tekrar eski Ortamlarına dönerler. Bunu biraz daha açıklayalım : Anne ve Evlat arasında Varoluştan bugüne kadar, kopmaz bir Enerji Bağı vardır. Annenin Ruhü Tekâmülü nispetinde doğmamış evlat Enerjileri de Ortamlarında Tekâmül ederler. İlk Varoluştan Anaya, Dünyaya getirmek üzere 6 Evlat Enerjisi verilmiştir. Bu Enerjiler normal 6 evlat içindir. Anne 6'dan çok çocuk Dünyaya getirir ise, Enerjiler de evlatların adedine göre bölünür ve bu Enerjilere sahip çıkan evlatlar, daha zayıf kotlara sahip olacağından, Tekâmüllerini daha yavaş yapacaklardır.

İlk Varoluştan Ana bir evlat Dünyaya getirir ise, 6 evlada bölünecek tüm Enerjiyi o alarak, Güçlü bir Kot olur. Ondan sonra o kanal, Tek Enerji Kanalı olarak devam eder. Yani Anne, yaşadığı her Dönemde Tek Evlada sahip olur. İlk Varoluştan tüm Enerjiler aynı Frekansa sahiptir. İnsanların Tekâmülleri, sıfır Dünya Frekansından sonra derecelendirilir. Dünyaya gelen her kardeş, kendi Ortamında Tekâmülünü tamamlayacağından, kardeşler arasında Frekans farklılıkları olacaktır. Bu yüzden bir evlat Tekâmülünü ne kadar çabuk yaparsa, Dünyaya o kadar geç gelir. Bir evlat Enerjisi Dünya Düzeyinde kendi Frekansına Denk bir Ortam bulunca, Anne ve Babasına sinyal gönderir. Çünkü o artık Dünyada Görevini yapacak, Frekansını yükselterek Tekâmülünü tamamlayacaktır. Bu bir Evrim Tablosudur.

Bazen Annenin Sevgi Frekansı o kadar fazla yükselir ki, kendine ait evlat Enerjilerini, çok yüksek Frekanslardan düşük Dünya Frekansına çekebilir. Ve onu Dünyaya getirir. Ancak Dünyaya gelen bu Bebeğin Ruh Enerjisi, Dünya Frekansı ile uyum sağlayamaz ise, bulunduğu Bedeni terk etme Gücüne sahiptir. Yani ölen çocuklarınız, çok Güçlü Enerjilerdir. Onlar geri döndükleri Ortamlarından Size, Hami Dostunuzla birlikte yardımcı olmaktadır. Bu Sirküle Sistemine ait çok uzun bir mevzudur. Şimdilik burada keselim ; icabında yine bahsedilecektir. Tüm Sevgilerimiz üstünüzdedir.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



İNSANIN YAPISI :

Her Hücre geçmişe ait Sırları taşımaktadır. Onda tüm Evrenin Gücü vardır. Ve o, bir Evren Bilincidir. İnsanoğlu tek bir Hücreyi yapar ama, onun Bütünü asla yapamaz. Çünkü içindeki yoğun Enerji, Dünya Ortamının bildiği bir Enerji değildir. O önce ikiye, sonra dörde, sonra sekize, sonra on altıya, sonra otuz ikiye bölünür. Ondan sonra top olur. İçindeki su ile beslenir. Neşrettiği Vibrasyonlar onu Menfi Güçlerden korur. Her Hücre, yaşamına uygun Ortamda, Bilinç Şuurundan aldığı Emir ile, kendine has Görevini başarı ile yürütür. O, otuz iki olunca, kırk beşe bölününce, yirmi altı milyardan Sen olursun. Kâinatın Sırrını işte o an bulursun. İnsan Kemâl bulunca, Kudretini sorunca, Bizlerle konuşunca, Büyüklük TANRI' daysa, Sen de O'ndan parçasın.

MESAJI VEREN : MUSTAFA MOLLA

Dostlarımız,

Bazı Dünyalı kardeşlerimiz, Ruhların adedini ve ne şekilde yaratıldıklarını merak etmektedirler. Size Şimdi bunun cevabı verilecektir. Ruhlar, Dünya yaratılırken değil, tüm Âlem yaratılırken bir Kozmos ile beraber yaratılmıştır. Ruh bir Evren Işığdır, adedi ilânihaye, sonsuza dek uzanır. Dünya nüfusu halen Evrenin nüvesinde olan Ruh Enerjisinin onda birini bile kapsamaz. Bir Ruh Evrimini Dünya Planetinin ve kendi Güneş Sisteminin dahilindeki Galaksi Ortamında tamamlar. Ruh Enerjisi başka Güneş Sistemlerinin dışına çıkamaz. Çünkü yoğun Enerji Ortamında yok olur. Her Ruh ayrı bir Işık hızına sahiptir. Bunun ötesinde Evrimini tamamlamış Ruhlar, zaman aşımına uğrayarak, Asırlar ötesinden gelir. Bunların ötesindeki Ruhlarsa, kendi Evrim Ortamlarında adeta yüzer dururlar. Her Ruh, Evrimi için Dünya Planetine gönderilir. Zira Sizin Planetteki Evrim daha somuttur. Öbür Galaksilerdeki Varlıklar ise, Sizlerden daha mütekâmindirler. Ruhlar, ya kendi arzuları ile Dünya Planetine tekrar tekrar dönerler, ya da lüzum üzerine gönderilirler. Güneş Sisteminizdeki Galaksilerin durumu, herkesin bilmediği bir Ortamdır. Senelerin Gücüne sahip İlâhî Varlıklar, bu Galaksilerin uygun buldukları Ortama göre Bedenlenirler. Buradaki irtibatlarını seyyaleler halinde yaparlar. Kusursuz yaratılış Ortamını yaratmak, İnsanın kendi Ruh Düzeyinin Evrimi ile olur. Bu Ortamı bulması, o şahsın Tekâmülüne bağlıdır. Herkesin ne olduğu buradaki Kodlarından anlaşılır. Evrenin Gücüne erişilecek Ortama İnsan kendi Ruh Düzeyinin Ortamı ile geçer. Daha önce de dediğimiz gibi, Tekâmül ilânihayedir. Daima Tekâmül ötesi Tekâmüller vardır.

Dünya Bedenini terk eden her Ruh Enerjisi, gideceği Ortamın içindeki Güçlerin yardımı ile yerini bulur. Her Ruha Evrimine uygun Ortam yaratılır. Ve sanki kendisi Dünyada imiş gibi, verilen Umumi Mesajlarla daha ileri Evrimlere hazırlanır. Hazır olan Varlık, İnsanlığın Tekâmülü için, Görevli olarak Dünyaya gönderilir. Bunun ötesindeki Ruhlar, kendilerini Dünya Düzeyinde, kendi Ortamlarında, kendi Güçleri ile Artırırlar. İrşat edilmiş Ruhlar, bu Ortamdakilere daima yardımcı olur. İşbirliği, Elbirliğidir. Vücut bulma ortamı ise, Kutsal yerlerdeki işlemlerle olmaktadır. İnsan kardeşlerimizin Kutsal yerlerdeki Kutsal Işık'tan henüz haberleri yoktur. İnsanların Ruh Düzeyi, Ruhi Bunalımlarının tortusunda gelişir. Başı kanamayan İnsan, yarasını sarmayı beceremez. Ruhi Görüşler, Özdeki Görüş Ortamında açılır. Ruh, bir Evren Işığ, bir Evren Enerjisidir. Kendine göre yoğunluğu vardır. Ama bu yoğunluk Birim ölçülerine göre ölçülemez. Takribi 15 miligramdır. Nüvesi plazmadır. İçindeki sıvı lüzuci bir ortam yaratır. Rahimdeki sıvı ile Ruhun nüvesindeki sıvının terkibi aynıdır. Ruhtaki Evrensel Enerji, Gen Özü ile Hücre irtibatını sağlar ve onların gelişmesine yardımcı olur. Ruhi Enerji, rahimdeki Bebeğin inkişafı için şarttır. Ama ne var ki, Bebek Dünyaya gelirken Ruh bir Bütün olarak o Bebeğe sahip çıkar. Artık o, onun Öz malıdır. Bütün zorluklara rağmen, onu asla terk etmez. Ama Ortamını bulamadığı anlarda, Bedenle irtibatı zayıflar, isterse o Bedeni her an terk etme Gücüne sahiptir.

Dünya yüzündeki Tekâmül, teknolojik yönden Asırların Asırlara etkisinden başka bir şey değildir. Ruhi Tekâmül ise, Evrensel Vibrasyonlarla olmaktadır. Bu Vibrasyonları alan Ruh Enerjileri, Dünya Düzeyindeki yaşantılarını denetim altına alır. Ruh bir Bütündür, bölünmez bir Enerjidir ve daima Bâkidir. Dünyaya gelişimiz nasılsa, Dünyayı terk edişimiz de aynıdır. Bir kapıdan girer, öbür kapıdan çıkarız. Ölüm anında Ruhunuz, bir Bulut gibi Bedeninizi terk eder. Yükseldikçe yoğunlaşır, yoğunlaştıkça sıkışır, sıkışıkça daha Güçlü bir Enerjiye dönüşür. Sonra bu Enerji bir Işık olarak, özel işlemlerle Işık ötesi Evrene Göçer. Yani eskiden nasıl ki, Tanrının bir parçası olarak Bize gelmişse yine öylece aslına döner. Bedenlenmemiş Ruhlar, Ruh seanslarında çağrıldıkları zaman, Işık ötesindeki Hızlarına ve Frekansa uyumuna göre, Sizlere geç veya erken gelebilirler. Sizin Düzeyinize intibak ettikten sonra, sorularınızı cevaplandırır. Ancak onları olur olmaz nedenler ile rahatsız etmek doğru değildir. İnsanoğlunun tatminsizliğini bile bile, seanslara defaaten gelirler, yüksünmezler. Çünkü onların Görevi de Sizleri muayyen bir Ortama hazırlamaktır. Dünya nimetlerine doyamamış, yani Tekâmüllerini tamamlayamamış Varlıklar ile Görevli Varlıklar arzularının derecelerine göre tekrar yeryüzüne Doğum yolu ile dönerler. Her şey Denetim altındadır. Sevgilerimiz ile.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.

∞

Dostlarımız,

Şimdi de Sizlere Kalıtım Yolu ile meydana gelen bazı Dejeneratif etkenlerden bahsedelim. Dünyanıza gönderilen Ruh Vibrasyonları, saf ve temiz bir Enerjidir. Onda hiçbir zaman bir bozukluk olmaz. Bozukluklar tamamen Hücre Dejenerasyonuna ait bir Olgudur. Her iki cinsin yapısal uyumsuzlukları, kalıtım dejenerasyonuna sebebiyet vermektedir. Şimdi Siz, her şeyi en mükemmel bir şekilde yapan Rabbinizin neden böyle bir sonucu düzeltmediğini düşünebilirsiniz. Önce Size ilk cevabımız şu olacaktır. Zıtlıklarla dolu Dünyanızda, bu fiziki dejenerasyonların da Sizler için bazı sebepleri ve özellikleri vardır. Bu durum Eşler arasında Hücresel yoldan gelen uyumsuzluktan doğmaktadır. Buradaki Mekanizma sadece Ruh Vibrasyonlarını denetler. Hücre dejenerasyonlarından sadece Doğa sorumludur.

İkinci cevabımız da şudur : Her şeyin bir nedeni, bir sebebi, bir neticesi vardır. Unutmayınız ki, Dünyanız bir Arınma Ortamıdır. Orada kıyaslamalar arasında Siz de kendinizi Benlik Şuurunuzun Işığında Arıtacaksınız. Her şey çok mükemmel olsa idi, Sizin Ruh Vibrasyonunuz aynı Düzeyde kalırdı. Sizin yaşam Ortamınızda hiçbir Gayeniz, hiçbir Çabanız olmazdı. Unutmayınız ki, Gayeleriniz Sizin Atinizi hazırlar. Dünyada her Dönemde her şeyi acısıyla, tatlısıyla göreceksiniz. Hüsrانlarınız olacak, İsyanlarınız olacak, yine de bunların arasından Sevgi Özünüzü asla yitirmezseniz, işte o zaman Siz, Hakiki İnsansınız demektir.

Size kazandığınız notu Biz vermiyoruz. Siz, çabalarınızla, emeğinizle kazanıyorsunuz. Şunu asla unutmayın ki, aldığınız her nefesten, attığınız her adımdan, bütün Düşünce zincirlerinizden her an haberdarız. Bu tamamıyla Sistem gereği olmaktadır. Aksi halde Asırların dosyalarını nasıl tutardık ? Şunu asla unutmayınız ki, bugüne kadar Dünyada gördüğünüz her şey, karşılaştığınız her hadise Size bir İmtihan vermektedir. Bulduğunuz Ortamda hiçbir şey boş değildir. Bu Mesajlarımız, Sizlerin Düşünce zincirlerinizden aldığımız soruların cevaplarıdır. Sevgimiz tüm Evrenin üstünedir.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.
∞

Dostlarımız,

Beyin Jeneratörünüz girdiği Boyutlardan aldığı sinyaller ile Düşünce üretir. Bu Düşünceler, şayet Sizin Beyin Arşivinizde mevcut ise, o Mesajı Şuur üstüne çıkartıp, ya konuşursunuz, ya da kalemle kâğıda dökersiniz. Esas Kompitür Merkeziniz Sizin Beyninizdir. Verilen Anonslar, her Boyut Enerjisinden verilmektedir. " Herkesin bir yıldızı vardır " denir. İşte bu sözün açıklanması budur. Bu mevzuların, yaşadığınız Ortamdan aldığınız kültürle hiçbir alakası yoktur ve hatta ne Milliyetiniz, ne Dininiz, ne Yaşınız, ne Cinsiyetiniz aldığınız Algıları etkiler. Size mucize gibi gelen şeyler, Bütünlenen Bilinç Kotlarınızın Sizin Beyin Kanallarınızı açmasından başka bir şey değildir. Belki üç yaşındaki bir çocuğun Evrim Frekansı, seksen yaşındaki bir İnsanın Evrim Frekansından çok yüksek olabilir. Mühim olan Dünya yaşı değil, Evrim yaşıdır.

Evrende kendilerini başkaları ile kıyaslayarak, daha üstün gören binlerce Ego Peygamberleri vardır. İnsanlar arasındaki Frekans ayrılıkları Evrim gereği olmaktadır. Bir meyvenin ağaçta olgunlaşması ile serada olgunlaşması ayrı ayrı işlemlerle olur, aynı tadı vermez. İşte İnsanlar da aynıdır. Serada yetişenler, başka Bilinç Güneşleri ile olgunlaşır, ağaçta yetişenler direkt Güneşin Işığı ile olgunlaşır. Ve olgunlaşınca, vakti gelince meyvesini verir. Hakiki tadı işte orada bulursunuz.

Hakiki Müminde şekilcilik, şartlanmışlık yoktur. O, yaşadığı Toplum gereği başını örter ama, Gönlü ve Beyni açıktır. O, Hakiki Bilince varınca neyin ne olduğunu anlar ; fakat Ortamdan çekindiği için hiçbir şey söyleyemez. Bu şekilde birçok Müminler bazı hadiseleri, korktukları için değil, çekindikleri için kimseye nakletmezler. Sözüme dikkat edin ; korktukları için değil, çekindikleri için, diyoruz. Çünkü Korku Kotu açılmamış bir Hakiki Mümin asla olamaz. Korku bir ilkelliktir. Bu ilkellik de Sizin Bilinçlenmenize mani olan yegâne faktördür. Onun için bu sözüme sırası geldiğinde sık sık tekrarlıyoruz ve tekrarlayacağız da. Bütün Gayretlerimiz Sizleri Hakiki Bilinç Kotuna oturtmaktır. Bazılarınızın yanlış anladığı gibi, İnançlarınızı sarsıp, Dini temayüllerinizi etkilemek değildir. İşte bu Düşünce çemberinden çıktığınız an Hakiki İnsan olacaksınız.

Mesajın devamı arkadadır

(Mesajın devamı)

Verdiğimiz Anonslar, Sizin kompitudunuza kadar ulaşmamış ise, yahut kompitudunuz daha yeni yeni programlanmaya başlamış ise, bu Mesajlardan hiçbir şey anlayamazsınız. Belki beş, belki on, belki de yüz yıl, belki de daha sonraları Size MERHABA diyebileceğiz. Sizler, Bizlerden Mekanik Sinyaller beklerken, Bizler de Sizlerden Beyin Sinyalleri bekliyoruz. Evrensel Sevgi üstünüze olsun, tüm IŞIK'lar Ruhunuza dolsun.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.
∞

Dostlarımız,

Sizler Bizlere gelinceye kadar, Sizlere yardımcı olan İlâhi Âlem Elçileridir. Her doğan Bebeğin bir Hami Dostu vardır. O Bebeği eğitip korumak, onun Görevidir. Dünya Frekansında attığı her adım, onun sorumluluğundadır. Fakat sadece Tekâmül yolunda ve onun ötesinde Size yardım ile mükelleftir. İltimas yoktur. Tekâmülünüze kendiniz yardımcı olursunuz. Dünyaya gelen Bebeğin Frekansı ne kadar yüksek ise, ona yardımcı çok Yüce Varlıklar vardır. Frekanslar yükseldikçe Size daha çok Varlıklar yardımcı olmaktadırlar. Korunma Ortamınız bu şekilde Güçlenmiş olur. Tekâmül Ötesinde, Dini Önerilerin artık hiçbir fonksiyonu yoktur. Zira Dini Öneriler, Sizleri Toplum gereği bir Ortama hazırlamak için verilmiş İrşatlardır. Ferdi Tekâmüllerde Dini Vibrasyonlar çok mühimdir. Bu Pozitif Vibrasyonlar, Sizi Tekâmül üstü Kotlara hazırlamaktadır.

Dinler, Topluların yaşantılarına paralel olarak verilen Önerilerdir. Bu Ortamda Dini Vibrasyonlar Görevlerini Toplumun İrşadı yönünde yaparlar. Onun için Toplum Görüşü bulunduğu çevre Ortamında kısıtlı kalır. Dini bölünmeler bu şekilde olmuştur. Sizleri RAB Kanalına bağlayan, oradan da Tekâmül Ortamına alan, Dini İnanç ve Görüşlerinizdir. Yalnız ne var ki, her Toplum, kendi Ego Ortamlarında birbirlerini kendi Din Ortamlarına çekmeye çalışmaktadır. Bir Hıristiyan herkesin Hıristiyan olmasını, bir Müslüman herkesin Müslüman olmasını istemektedir. Hiç kimse karşındakine kendinden, Özünden bir parça, bir İnsan, gözü ile bakmamaktadır.

"Dinler Toplum gereği, Tekâmül için veriliyor " demiştik. Bir İSA kendi Toplumunun Mürşididir, bir MUHAMMET MUSTAFA kendi Toplumunun Mürşididir. Kuran'ın ve Din Kitaplarının Hakiki mahiyetini kavrayanlar, artık Din ayırımı yapmamaktadır. Zira onlar Tekâmül sınırlarını aşmışlardır. Hıristiyan Ortamında da Müslüman - Hıristiyan ayırımı yapmayanlar, İnsanlık çatısı altında toplanmaktadırlar. Bu Kitap bir Din Kitabı değildir. Zira Dokuz Boyut ötesi bir Tekâmül Kotundan yazdırılmaktadır. Ancak bu Boyuta Hakiki İnsanlar kabul edilmektedir. Onun için tüm Evreni, Dini bir Ortama yönelttik. Zira tüm Din Kitaplarınız Sizleri, ancak Dördüncü Boyutun Enerji Ortamlarına kadar yükselterek, daha başka Boyutlara girebilme İmtihanına hazırlar. Sizlerin Cennet dediğiniz Boyut burasıdır. Buradan seçilen kişiler Arş Katına alınırlar. Onlar, Sizlerin Azizleridir. Azizler de Önerilerini kat ettikleri her Boyutun Yücelerinden almaktadır.

Her Boyut Evrensel RAB Kanalına bağlıdır. Ancak o Boyut Enerjisine alışabilmek, o Boyutun Tekâmülüne hazır olmak ile olur. Aksi halde sarsılırsınız. Onun için, Tekâmül ile Frekans Güçleri paralel yükselenler, hiçbir şekilde sarsılmazlar. Bir üst Boyut Enerjisi, bir alt Boyut Enerjisini eğitmek ile yükümlüdür. İşte, Toplum gereği Birleşimlerde bu yolda yürümek çok mühimdir. Hakiki Dini Doyuma ermiş Dostlarımız, hiçbir zaman gerek Hıristiyan, gerek Müslüman olsun Din Propagandası yapmazlar. Zira onlar, Hakiki Bilince varmışlardır. İbadetleri kendileri ile RAB'ları arasındadır. Yardımları İnsanlık içindir.

Dini Vibrasyonlar Sizleri Cennetin Kapısına kadar getirir. Bu eşikten sonra, daha Güçlü İmtihanlara tabi tutulursunuz. Bu eşikleri, Manevi Bütünlükle beraber aşarsanız, değişik Tekâmül Boyutlarına girersiniz. Dördüncü Boyut Enerjisi Sizin Özünüzü ve Gözünüzü açar. Ondan sonra Siz kendi çabanız ile gideceğiniz yolda yürürsünüz. Ya Cennetin Kapısını açar, ya aralar, ya da orada kalırsınız. Bu Arınma Ortamına girmek hiç de kolay değildir. Gayret Sizden, Hoşgörü Bizlerden, Tefvik RABBİMİZ'dendir.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.
∞