

KOZMİK KIYAMET

Dostlarımız,

Bütün Mevcudatın Varoluş nedeni Doğal bir Denge Kanununa tâbidir. Bu Varoluşta her Varlığın, her Canlının Özel Görevleri vardır. Kâinatlar zincirinde Var olan tüm Enerjilerin Varoluş nedeni bir Görev İcrası içindir. Ve bu yüzden hiçbir zincir Bireysel hareket edemez. Kozmik Çağın başlangıcı ALTIN ÇAĞ'ın hazırlanış nedenidir. Bu yüzden tüm Evrensel Nizamlar birbirine paralel olarak yansıtılmaktadır. İlâhî Düzenlerin Kurucuları olan Planın Öz Elemanları ile beraber büyük bir Teknolojik çalışmaya girişilmiştir. Zaten bugüne kadar Evrensel Nizamda çalışmalar Müşterek yürütülmektedir. Ancak şu Son Dönem çalışmalarının hususiyeti, bugüne kadar bir Düzen içinde seyreden Düzenin aksayan yönlerini düzeltmek içindir.

Kozmik Çağ direkt olarak Hızlı Evrim Sistemine göre 1900 Yılından itibaren Planetinizi Hazırlama Programı ile başlatılmıştır. Üç Asırlık bir Aşama Programına alınan Planetinizde ilk Asrı aşmak üzeresiniz. Bu yüzden bugüne kadar alışık olmadığınız değişik Bilinç Düzeyleri ve değişik Akımlar ile karşılaşılıyorsunuz. Âlemlerin, Kâinatların ötesindeki Düzenlere hazırlanıyorsunuz. Bunun için herkese düşen bir Görev vardır. Bu Görevlilerin çalışma sahaları muhtelifdir. Ve her Görevli, sahasının podyumunda Görevlerini sergilemekle mükelleftir. Bu Görevler önce sırası ile : Milletlerin Birleşimi - Devletlerin İdari şekli - Toplumsal ilişkiler - Bütün Sosyal ilişkiler - Aile Düzenleri ve tabandan tavana bütün İş Sahalarıdır.

Dünyevi Potansiyelin yakıtı olan EGO, Dünya işlerini yürütmek için bir provoke unsurudur. Ancak Evrensel Düzendeki asla Egoya yer yoktur. Bu Son Çağ Programına göre yapılan Evrensel çalışmalarda Planetinizi yıkayan Kozmik Işıklar, Sizlerin Bilinç Düzeylerinizi muayyen bir Olgunluğa ulaştıran ve Sizdeki meknuz Hakiki Kişiliklerinizi ortaya çıkartan çok Güçlü Akımlardır. Evrensel Planda herkesin bir gizli alıcı verici Sinyali vardır. Bu Sinyaller, ALTINCI HİS dediğiniz Sezgi Anahtarlarıdır. Bu Kozmik Akımlar, bu Anahtarlarla Kilitleri açan ve Bizlerle Hakiki temasları temin eden ve bir nevi değişik Sinyaller ile Sizlere ulaştırılan Özel Akımlardır (Doğal Kozmik Akımlar ile karıştırmayın). Bu Sinyaller Tesirler Mekanizması tarafından yönetilen ve yönlendirilen bir Sistemdir. Sinyalini aldığımız her Işıkla bağlantı kurulur. Onların Kimlikleri araştırılır, Kapasite ve Görevleri tespit edildikten sonra, Dünya Planında Kozmik Etkilerin tesirinde bırakılarak Hakiki Benliklerinin meydana çıkarılmalarına çalışılır.

Hakiki Özler, Pozitif yönde hizmet veren, Egodan âri, Hakiki Tanrı kullarıdır. Bu Ortamdaki kişilikler Bizlere kadar ulaştıkları taktirde onlara sahalara göre Görevler verilmektedir. Verilen Görevlerde önce bir göz yumma Sistemi tatbik edilir. Sonra gözün birisi açılır, daha sonra da iki göz ile Görevlinin gidişat yönü tetkik edilir. Bu da üç aşamalı bir Program ile tespit edilir. Sonunda iki gözün seçtiği Hakiki yol Size seçilir ki, bu daima Sizin hayrınızdır. Birleşik Realitenin İdari Konseyi bu Seçimi yapar. Ve Sizlere bütün Nizamın Şuurunu aktararak, Hakiki Düzenleri ve Yolları gösterir. Bu yolda gidenler, Planın Öz Elemanlarıdır ve Korunmadadırlar. 2000 Yılına kadar Kozmik Aşama yapacak olan bütün kanallar açılmaktadır. Ancak alınan Emirler ile bu Son Çağ gününe kadar hiç kimsenin Kanalına Plan tarafından müdahale edilmeyecektir. Herkes yolunu Vicdanının sesine göre çizecektir. Bu yüzden Planetiniz Kozmik bir Kıyamet yaşayacaktır. Bu arada Kurtuluş Planına alınacak Seçilmiş Dostlar, Planın Denetiminde Görevlerini yaparak diğer kardeşlerine yardımcı olacaklardır. Öyle bir Devre içindesiniz ki, Siz Öz Güvencenize kavuşuncaya kadar Size yardımcı olan, bu Kozmik Işıklardır. Seçimi Bizler yapmayız. Seçimi Siz yapacak, Kurtuluşa Bizler alacağız. Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ

TOPLUM BİLİNCİNE BİLDİRİ

Dostlarımız,

Büyükler ve Tutkular Sizin Öz Bilinçlerinizi kapatan ve Sizlere İleri yolları açtırmayan Kilitlerdir. Sizlere bugüne kadar Göklere seslenen Kutsal Kitaplarınız, Bugünlerin İspatı ve Sizin Arınmanız için indirilmiştir. Her bir Göksel Kitap bir sonrakinin müjdecisidir. Nitekim İncil'de İslâmın müjdecisi Işık Dostumuzun geleceği müjdesi verilmişti. İslâmın Kitabı Kuran'da da bugünlerin geleceği bildirilmişti. Bütün Kutsal Kitapların Müşterek Bilgisi, Kıyamette ve Tek Tanrı Bilincinde toplanmıştır. İslâmın Kitabında, " Öyle bir gün gelecek ki, herkes İslâm olacak " denmişti. Burada yanlış anlaşılabilir bir tefsiri açıklamak isteriz.

Hıristiyanlık, Müslümanlık bir Dindir, bir Doktrindir. Bu Dinleri benimseyenlere de Hıristiyan, Müslüman denir. İSLÂM tâbiri Hakiki İnsan için kullanılmıştır. İslâmın Kitabı Kuran, İnsanlığın Kitabıdır. Aslında Din ile alâkası yoktur. Kuran Son Kutsal Kitap olarak benimsendiğinde, İslâmiyetin ve bu Görüşü bir Din olarak benimseyenleri yetiştirici, yapıcı bir özelliğe sahip Frekans ile Hakiki İnsanları meydana çıkartacak bir Kitap olduğunun İnsanlık o Dönemde henüz farkında değildi. Bir gün bütün Dünya İslâm olacaktır denildiğinde, herkes Müslüman Dinini kabul edecek demek değildir. Bu sözün manâsı yanlış anlaşılmasın, tefsirler yanlış yapılmasın. İlâhi Makamların İlâhi Elçileri olan Peygamberleriniz birer İrşat Görevlileridir. Yazdıkları Kitaplar onlara ait değildir. O Kitaplar, Arş'ın çok Yüce bir Katından Sizlere kadar ulaştırılan Tanrı Buyruklarıdır. Evrensel Boyutlarda İslâmın karşılığı, HAKİKİ İNSAN' dır. Şimdi artık Hakikatleri bütün Planetinize açtık. Ve gittikçe de bilinmeyenlere doğru açıyoruz. Artık herkesi İnsanlık Çatısı altında Sevgi, Kardeşlik, Hoşgörü ve Tanrısal Bilinç ile topluyoruz. İşte İslâmın Kitabında bahsedilen HAKİKAT ve KIYAM budur.

Şimdi bu BİLGİ KİTABI Sizlere yarınların Müjdelerini vererek, Bilinmeyen Ufukların Kapılarını Planetinize açıyor. Ve bütün Hakikati, her Bilince ve her Görüşe göre yansıtıyor. İSLÂM kelimesinin yanlış anlaşıldığı Toplumlarda zulüm vardır, acı vardır. Hakikate bir an evvel varmak Bilincinde olan İnsanlık, bu yolda tüm Gayretlerini sarf etmektedir (Bizlere kadar ulaşabilenler). Bu Dostlarımız ile çok rahat irtibattayız. Ve onları bu yolda aynı mevzularla İrşat ediyoruz, yanlış tefsirleri düzeltiyoruz. Yine tekrarlayalım, İslâm sözcüğü asla Dini ölçülere ve Görüşlere göre değerlendirilmemelidir. Şu an yazdırılan BİLGİ KİTABI Dini Boyutların çok İleri Frekanslarından yazdırılmaktadır. Bu Son Çağda Bilinç Kanalları açılan Dostların Görevleri çok büyüktür. Herkesin aldığı Göksel Mesajlar, Planetinize Hakikati bildirmek için indirdiğimiz Bilgi Kitabının Toplum Bilincine İspatı içindir. Mesajlar halen Fasikül Fasikül dağıtılarak, herkesi Kurtuluş Boyutuna hazırlamaktadır.

Planetiniz henüz BİLGİ KİTABI'nın İnsanlığı ne şekilde yetiştirdiğinin farkında değildir. O bütün Kutsal Metinlerin Frekansını taşıyan bir Işıktır. Ve Sizi, Asırlardır hazırlamaya çalışan Kutsal Kitaplarınızdan daha hızlı bir şekilde Aşama Programına almaktadır. Bu yüzden Bilgi Kitabının sorumluluğunu Planetinizdeki bütün öğretici kadrolar taşımaktadır. Bu Bilince varılması, bir Bütünde Birleşilmesi İnsanlık için zaruridir. Kişilikler üstünde durularak yapılacak değerlendirmeler, İnsanlığın hüsrânı olacaktır. Hizmet, TEK'edir, Âlemlerdir, Kâinatlardır. Herkesin bu Bilinçte Kadrolaşması arzu edilmektedir. Bu Mesaj, alınan Düşünce Sinyallerine bir cevap olarak yazdırılmıştır. Bilgilerinize sunulur.

KONSEYİN DİREKT EMRİ İLE VERİLMİŞTİR
MERKEZ

İBADET
(Düşünce zincirlerine cevaptır)

Dostlarımız,

TANRI Tektir. Ancak O'nun Gücü herkesin Düşünce Frekansına paralel yansır. İbadet, O'na ulaşmak için yapılan çabadır. Bu çaba Sizin Zihinsel Potansiyelinizi ve Frekansınızı yükselterek, Ondan daha fazla Güç ve Enerji çekmenizi sağlar. Bu Enerjiler Size Düşünceleriniz ile, O'nun Varlığına, O'nun Bilincine ulaşacak Gücü kazandırır. TANRI Tek olmasına rağmen, herkesin Düşünce Gücüne göre ayrı ayrıdır. O'nu Dilde Tekleriz, Düşüncelerde çoklarız. Ve bu şekilde herkes kendi Düşünce Boyutundaki RABBİNE İbadettedir.

İbadet, Bütüne, Zerreye, Düşünce yolu ile yapılan Secdedir. Bütün Âlemin Nuruna kavuşmak ise (yani Bilinçlenmek), İbadetlerin en büyüğüdür. İnsanoğlu, bu Bilince vardığı an, herkesin İbadet yolu ile kazandığı İlâhi Gücün Gücüne varmış demektir. İbadet yolları tek değildir. Pek çoktur. Zira Bizler için Pozitif yönde üretilen her Düşünce, her Nefes, bir İbadettir.

Dinsel yolda yapılan İbadeti ikiye ayırabiliriz :

- 1 - Gönül ile İbadet
- 2 - Düşünce ile İbadet

Gönül ile İbadet - Bütüne İbadet, Şekil ve Secde ile O'na ulaşmaktır.

Düşünce ile İbadet - Zerre Bilincine ulaşmak, tüm Mevcudatta O'nu Bulmak, O'nu Görmek, O'nu Sevmektir.

Aslında Düşünce ile Gönülü bir edip, Zerreden, Zümreye ; Zümreden Cümleye yapılan İbadet, Hakiki İbadettir. Bu da İnsanı Tanrılık Mertebesinden Kulluk Mertebesine ulaştıran Bilinçtir. Burada beklemeden Sevmek, Almadan Vermek, Cümleye Hizmet vardır. Bu, İnsanlığın ulaşabileceği en Yüksek Makamdır.

Bütüne İbadet - O'nun Düşüncedeki Şekline, Özüne, Birliğine yapılan İbadettir.

Zerre Bilinci ile yapılan İbadet - Tamamen Tanrı'nın Zatına, Enerjisine, Gücüne ve Cümleye yapılan İbadettir.

Zerre Bilinci ile yapılan İbadette, Zümreden Cümleye geçilir. Bu İbadet ile Şekil ötesi bir Bütüne varılır. Ondan sonra Secdeler ÖZ'de yapılır. Bütüne İbadet, Şekildedir. Özde İbadet, Bilinçtedir.

Şekilden Bilince geçmek ise, İnsanın Bütün Nizamın Şuurunu kavraması ile mümkündür. Şeklen İbadet, İnsanın Kendinedir. ÖZ'le İbadet, İnsanlığadır. Hizmet ve Çalışma yolu ile İbadet, Tüm Âlemlerdir, Kâinatlaradır.

Mevcudatın tüm Zerrelere TANRI'nın Gücünü yansıtan, O'nun Ululuğunu Size tanıtan bir vasıta. Siz O'nun Bilincinin içindeki Yüceliğe varıp, Düşünceniz ile O'nun Bilincinden geçerek, Zerreden Cümleye açılan nura açılabilirsiniz. İşte Hakiki İbadetinizi o zaman yapmış olursunuz. Kendini kendinde ararsan, Rabbini kendinde bulursan, Secdeni Özünde kılırsan, Sevilmekten Seversen, Almadan verirsen, O'nun Bilincinden Kulluk Mertebesine ulaşırsın. Artık İbadetin İnsanadır, İnsanlığadır, Âlemlerdir, Kâinatlaradır, Evrenlerdir. Bu Bilinç ile Toplumsal Çalışma, istenilen Hakiki İbadettir.

MÂLİK KOTUNDAN NAKLEDİLMİŞTİR
MERKEZ

DÜŞÜNCE ZİNCİRLERİNE CEVAPTIR

Sabır ; Hamdın Ekmeğidir.

Hamd ; Seni yarattığı için RABBİNE Minnetindir. Bu, bir nevi Anttır, Biattır. Şükür ; Rükû ve Şevktir. Sana verdiği Nimetler için RABBİNE Secdedir.

ALLAHIN YÜCE DİVANI'NA KABUL GÖRECEKLERE DUYURU

Dostlarımız,

Bizler Altın Galaksi İmparatorluğu Sakinleri olarak Sizleri çok uzun yıllardan beri gözlemekteyiz. İlâhi Planın öngördüğü çerçeveler dahilinde bugüne kadar Sizlere, Birleşik Nizamın çalışma tarzını, az ve öz anlatmaya çalıştık. İlâhi Planın Altın Çağın öngördüğü bazı Önerileri kabul etmesi ile Planetiniz, RUHSAL PLAN'a alınmış bulunmaktadır. Ancak İlâhi bir Düzenin asırlardır Yansıtıcı bir Odağı olan, halen ATATÜRK TÜRKİYESİ olarak bilinen Anadolu Odağı, esas bir Mihrak olarak Görev Boyutuna Asrınızın başından beri alınmış bulunmaktadır.

YÜZ Dünya Yılı bir Aşama Programına tâbi tutulan Ülkenizde, Evrimsel Aşamalar çok büyük bir Denetim altında bulunmaktadır. Zor günler, Işıklı yarınları hazırlamaktadır. Bu yüzden Plan gereği, Anadolu Boyutuna Görev Bilinci ile ekilmiş olan ÖZGEN ve GEN'ler, Özel birer Kozmik Bilince sahiptirler. Bu Bilinç Uyanışları şu anda Planetinizi yıkayan değişik Kozmik yağmurların etkisi ile olmaktadır.

Şu an Planetinizde yaşayan Yüce Bilinçler, Bizlerin Kadim kardeşleridir. Hepsinin kökü, Mısır Karenası'na dayanmaktadır. Ve İnka Manyetik Bilincini almaktadırlar (İnka Manyetik Bilinci, Ruhsal Planın en son basamağıdır). Buna ALTIN IŞIK YOLU da denilmektedir. Planetinizin çalışma Düzeni, Plan tarafından muhtelif birçok Bölgelere ayrılmıştır. Bu Bölgelerden bir kısmı AMERİKA- İNGİLTERE - İSVEÇ'tir. Planetinizin bütün olanak ve kaynakları bu sahalardan intişar etmiştir. Ancak bu arada ATATÜRK TÜRKİYESİ Görev Boyutuna çok özel olarak hazırlanmıştır. Çünkü ANADOLU Manyetik Alanı, Planetinizin Evrimsel Nizamında bir SIRAT Köprüsüdür. Burası RABSAL Mekanizma ile PLAN'ın Birleştiği yegâne ODAK'tır.

Uzakşark Kültürü ve Felsefesi TİBET Manyetik Alanından Doğuyu hazırlamıştır. Bu Odaktan, İlâhi Plandan HİNDİSTAN, Teknolojik yönden JAPONYA, destek görmektedir. Bu Odaklar, Planetinize hem maddi hem de manevi yönden destek olmaktadır. Planetinizin yürüdüğü yol, Evrimsel Nizamın Şuur yoludur. Bu Şuura varacak olanlar ile BİRLEŞİK REALİTE Boyutu daha önce temasa geçerek bazı Odaklara hazırlayıcı Bilgiler vermiştir. Şimdi Bizler direkt olarak Sizlere DÜNYA RABBI'nin Denetiminde olan BİLGİ KİTABI ile seslenmekteyiz. Devrenin hitamına kalan Zamanın Azlığı nedeni ile Sizlere bütün Hakikatler bu KİTAP vasıtası ile nakledilecektir. Bilgilerinize sunulur.

KOZMOS FEDERAL MECLİSİ

DÜŞÜNCE ZİNCİRLERİNE CEVAPTIR

Dostlarımız,

ALTIN ÇAĞ Size ufuklarını açtıkça, İnsanlar arzu edilen Ortam Bilincine yavaş yavaş oturdukça, Siz de Huzur bulacak ve Görevlerinizi bihakkın yapacaksınız. ALTIN GALAKSİ Düzeni Sizin Güneşlerinizden öteye, İlâhi Nizamın Denetiminde tüm Evrenden Sorumlu Görevlilerin Denetiminde Görev yapan bir Görevliler Grubu tarafından idare edilmektedir. İdari Sorumlusu AMON'dur. Telekine Sistemine bağlı tek Galaksi burasıdır. Bu Galaksi özel olarak yapılmıştır. Öz nüvesi ve alışımı tamamen Altındandır. Bütün Kâinatın ve Âlemlerin Yansıtıcı Odağı ve bütün Sistemlerin Kurucu Düzeni direkt buradan idare edilmektedir. İlâhi Planın KÂDİR - İ MUTLAK Boyutuna bağlanan Kanalı sadece ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU'nun uhdesindedir. Bugüne kadar Sizlere ulaşamayışımızın sebebi ve nedeni, Evrensel Nizamca konulan sürenin hitamını beklemektir. Artık şimdi Gökler açılmıştır. Sizler ile irtibatlarımız daha sık olmaktadır. Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ

UMUMİ MESAJ

Dostlarımız,

Piramitlerin Sırrı, Evrenin Sırrıdır. Evrenin Sırrı, İnsanın Sırrıdır. İnsanın Sırrı ise, Planetinizde saklıdır. Planetinizde bugünlere kadar oluşan gelişmeler (Üçgen) Yansıma Odakları ile yapılmakta idi. En büyük Yansıma Üçgeni MISIR - HİNT - JAPON Üçgenidir.

Birinci Odak, yani Mısır ; SIR Odağıdır.

İkinci Odak, yani Hint ; İnanç ve Düşünce Odağıdır.

Üçüncü Odak, yani Japon ; İdrak, Zekâ, Mantık Odağıdır.

Planetinizde birçok küçük ve büyük Üçgen Yansıma Odakları mevcuttur.

Ancak en eski Üçgen Odak, Mısır - Hint - Japon Odaklarıdır (Güneş Kanalı). Tibet'teki Himalaya Odağı halen 449 Kanaldan Planetinize Bilgileri Yansıtmaktadır. Bunun dışında Galaksi Boyutlarının Yansıtıcı Odakları da Merkezin Denetiminde hizmettedir (Ancak sadece BİLGİ KİTABI'nın direkt Özel Kanalı vardır). Bu Üçgen Odakların tesir sahasına giren Bilinçler, TESİRLER MEKANİZMASI'nın direkt Odağına bağlanarak, Enerji Porları ile Arındırılmaktadırlar. Onun için bu Bilinçlerin Göksel Kitaplara ihtiyacı yoktur.

Planetinize Kutsal Kitaplarınız daha indirilmeden önce bu Üç Odak noktasının Manyetik Bilinci, Bilinçlere Felsefi bir Görüş olarak yansıtılmıştır.

1- MISIR : Güneşin Oğullarının Sırrıdır. Güneşin Oğulları Sizin Atalarınızdır.

2- HİNT : Bu Odağa yansıyan iki Odak daha vardır. Bunlar İNKA ve AFRİKA Odaklarıdır. Bu Yansıma Üçgeni Hint Felsefesini doğurmuştur.

3- JAPONYA : Direkt Federasyonun Emrinde çalışan ve çalıştırılan bir Odaktır. Bu direkt MERKEZİ GÜNEŞ SİSTEMİ'ne bağlıdır. Kuzey ve Güney kutuplarından da yansımalar alır. Aslında direkt Kanal Mısır'dır ve Güneşin Tek Yansıma Odağıdır.

Planetinizi bir Piramidin içine alırsanız, zirveyi Mısır teşkil eder. Burası ALFA Kanalıdır. Bugüne kadar Piramitler Sizin Düşünce Kotunuzu çalıştıran bir Giz olarak kalmıştır. Bir İnsanın İleri Görüşlere ulaşabilmesi için Giz şarttır. Arayış Sizi Düşünceye, Düşünce de Hakikate sevk eder. Hakikatte artık Giz diye bir şey yoktur. Çünkü artık Düşüncelerin ötesindeki ufuklara açıyoruz. Ve bugüne kadar bilmediğiniz, görmediğiniz değişik Dünyalara hazırlanıyorsunuz. Bundan sonra artık buralarda aynı Beden, aynı Can, aynı Ten ve Sevdiklerinizle şu anki Bilinçlerinizle Var olacaksınız. İşte Sizleri bu mutlu Dünyalar için çalıştırıyor ve özel olarak yetiştiriyoruz. Miskin kullardan olmayınız. Rehavet ve Bağnazlık ayağınızın kösteğidir. Sevginiz ve İnançlarınız ise zaferiniz olacaktır. Her halde Planetiniz bugüne kadar böylesine açık bir Mesajı hiçbir Devirde almamıştır Dostlarımız. Sevgimiz tüm Evrenleredir.

MERKEZ

Dostlarımız,

Bütün Âlemin Nizamı bir Sistem tarafından idare edilmektedir. İlâhi Makamlardan öteye, Varoluş Boyutundan öteye öylesine değişik Ortamlar ve Düzenler vardır ki, bunları birçok Galaksi Boyutları bile bilemez. Bizler Sizlerin aklınızı karıştırmamak için Bilgileri vermiyoruz. Ancak şu anda bilemeyeceğiniz, ilerdeki yatırımlara bir hazırlık mahiyeti taşıyan çalışmalarda bir yere saplanıp kalma cehaletinde bulunulmasını diye kısaca bazı mevzulardan bahsediyoruz. Bu Son Evrim Döneminde Planetiniz bazı açıklamalara muhtaç olduğu için Sizlere bir Işık olur Gayesi ile Evrensel Nizamın Şuurunu yavaş yavaş açarak aktarıyoruz. Bu aktarılış sırasında bütün Düşünce Odakları Zihinsel Sinyallere bağlı olarak hizmet vermektedir. İlâhi Planın öngördüğü Anlayışa kadar yücelebilecek Bilinçler bu yolda eğitilmektedirler. Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ

SİZLER VE PLAN

Dostlarımız,

Evensel Sistemlerde bugüne kadar Planetinizin bilmediği öylesine değişik Ortamlar vardır ki, bunları şu ana kadar Sizlere ne Bizler, ne de Kutsal Kitaplarınızdaki Metinler aksettirmiştir. Artık bu Ortamları Sizlere yavaş yavaş tanıtmaya çalışıyoruz. Ancak Tekâmül Evrelerini Dünyalı kardeşlerimiz, kendi Boyutlarında tamamlamak mecburiyetindedirler. Bütün Galaksiler, Sistem gereği bir Denetim altındadır. ALTIN ÇAĞ'ın Yüce Planının tatbik sahası burasıdır. Yani YÜCE MEKANİZMA, Planın Tatbik Sahasını yönetmektedir. Bunu ALTIN GALAKSİ Odağı idare etmektedir. Şu an çalışma Nizamı budur.

Bütün Enerjiler Varoluş Güçlerine göre teker teker bu Boyuta alınmaktadırlar. Buraya girebilecek Tekâmülü yapabilecekler ile özel irtibatlara geçilmiş bulunmaktadır. ALTIN IŞIK Yılıının Mevcelerini alabilen tüm Dostlar, Kurtuluşa alınacaklardır. Bunu da Tesirler Mekanizmasının yardımları Size temin etmektedir. Bu Mevceleri alabilen herkesin özel kanallarını teker teker Merkeze bağlamaktayız. Artık her kanal, Aşamasının geri kalan kısmını bu Boyutta tamamlamak mecburiyetindedir. Zira ALTIN GÜNEŞ Boyutunun Evrimine asla giremezler (Altın Güneş Boyutu On beşinci Güneş Sistemi). Şimdi Sizlere değişik bir Boyutun Enerjileri gerek teker teker, gerek Yansıtıcı Odaklarda, gerekse Uyku hâlinizde tatbik edilmektedir. Bu Enerjilere 1998 Yılıının Ocak ayına kadar alışmış olmanız şarttır. Ve buna bütün Gücümüzle çalışmaktayız.

Bugüne kadar Ruhsal Plana yücelebilmiş Enerjiler başka Boyutlara, yani daha değişik Güneş Sistemlerinin yoğun Ortamlarına asla geçemezlerdi. Zira onların Enerji sınırları (Üç Yedilerin) sınırında hapsedilmişti. Çünkü, bu Enerjileri alamadıkları taktirde, Ruhsal Plandaki Öz Enerjilerine sahip çıkıp, Hakiki Varlıkları ile Bedenlenemezlerdi. Buralara kadar gelmiş Yüce Dost Enerjileri teker teker diğer Sistemlere buradan hazırlanırdı. Ve diğer Galaksilere sarsılmadan rahatlıkla giderlerdi (Yüce Zamanlar ötesindeki değişik Güneş Boyutları). İşte şimdi Bizler Sizleri Dünya Planında bu Enerjilere ve değişik Sistemlerin Tekâmüllerine hazırlıyoruz. Ve Sizleri bugüne kadar bilmediğiniz değişik Planların tatbiki sahasına alıyoruz.

Şimdi buradaki Plandan kısaca bahsedelim. Planetiniz bir Kapalı Şuur sahasıdır. Bunun için Enkarnasyon sınırına kadar geldiğiniz, yaşadığınız Devrelerden pek bir şey hatırlamazsınız. Zira eski yaşantılarınız silinerek sıfır kilometre ile Planetinize transfer olursunuz. Bu bir Sistem gereğidir. Evriminizi kendi kendinize tamamlarsınız. Dünya Planetindeki yaşam şeklini kendiniz seçersiniz. Ferdi İradelere asla hükmetmeyiz. Ancak Evrimini tamamlamış, buralara Lâyıkları da Bizler seçeriz. Ondan sonra Müşterek işbirliğine gideriz. Buralara Lâyık olmak da Enkarnasyon halkalarının Evrimi ile olmaktadır. Her şeyi İyisi ile, Kötüsü ile nefsinizde tatmanız lâzımdır. Mükemmele erişmek Hiç de kolay değildir.

Bir apartmanın birinci katında oturmakla yüzüncü katında oturmak aynı şey değildir. Bu basamakları, teker teker çıkararak, alın teri ile yüzüncü katta oturmak sanıldığından da çok Güç bir iştir. Hiçbir şey kolay yoldan kazanılmaz. Bu çalışmalar Planın ilk tatbik sahasıdır. Şimdi ikinci tatbik sahasına geçilmektedir. Ve bu apartmanlarda değişiklikler yapılmaktadır. Şimdi Sizleri daha değişik Boyutların aynı Düzeyde hazırlanmış binalarının ve ortamlarının güzelliklerine Lâyık oldurmaya çalışıyoruz.

(Mesajın devamı arkadadır)

(Mesajın devamı)

Buralara ulaşabilmenizi Planetinizde bulunan buralara Lâyık Dostlarımızın çaba ve çalışmaları temin etmektedir. Ve Bizler onlara bu yolda yardımcıyız. Henüz hiçbiriniz bu çabaların nedenli büyük ve ciddi bir mevzu olduğunun farkına varamadınız. Artık buradaki Sistem Sizleri şu anki hâliniz ile, yani Uyanık Şuurlarınız ile, yakınlarınız ile, Sevdikleriniz ile, Sizi mutlu eden bütün Ortamlarınız ile kabul etmektedir. Yani artık Dünya Boyutundaki Ölüm endişesi yoktur. Kaybettikleriniz ile, Sevdikleriniz ile Mutlu bir Ortama hazırlanıyorsunuz. Ve ilânihaye mutsuzluğu tatmadan, birçok değişik Galaksilere seyahatler ederek oradaki Dostlar ile irtibatlar kuracaksınız (Dünyadaki yaşamınızdan hiçbir şekilde ayrılmamış gibi). Çok daha Mükemmel Ortamlarda yaşayacaksınız.

Buralarda Aşk, Sevgi, Zevk vardır. Ancak Doğum yoktur. Dünya Planında kazandığınız veya kaybettiğiniz çocuklarınız ile burada beraber olacaksınız. Dünya Planında şu anda, hiçbir evlada sahip olamamış Dostlarımız, daha önceki Enkarnelerinde sahip oldukları evlâtları ile beraber olacaklardır. Ve onlara tüm yaşantıları, o Dönemdeki ayrıntıları ile hatırlatılacaktır.

Zamanı gelince bu Ortamlardan Sizlere daha detaylı Bilgiler vereceğiz. Ancak şimdi hâlâ Evrim Sistemi tatbiki sahadadır. Mesajları defterlerinize yazmanızı bu yüzden istemekteyiz. Zaten bunları buralara Lâyıklar yazacaktır. Size bu Sistemden neden kısaca bahsettik bilir misiniz? Çünkü İnsan kardeşlerimiz bir şeyde umut görmezler ise istenilen Ortama kendilerini hazırlama çabasına giremezler. Zamanın Darlığı nedeni ile seçimlerde oldukça yumuşamalar yapılmaktadır. Bu, İnsan kardeşlerimiz için büyük bir şanstır. Bunca yardımın ne olduğunun Bilincine varacak Dostlarımız ile Evrensel irtibatlara zaman beklemeden derhal geçilecektir. Sevgimiz tüm Evrenleredir.

MERKEZİ SİSTEM

AÇIKLAMA

Dostlarımız, İlâhi İdare Kanunu, İlâhi Nizam Kanunu ile Birleştirilerek Sistem Müşterek bir Güç tarafından kurulmuştur. Bu Sistem Evrenin Varoluşu ile tatbiki Plana sokulmuş çok eski bir Sistemdir. Şimdi bu Kadim Sistem Sizler gibi birçok Planetlerde ve değişik Güneş Sistemlerinde yaşayan tüm Dostlara merhaba demektedir . Burada bir şeyi açıklamakta yarar vardır. Bu Kadim Sistem her Varlığa, Var olan her Enerjiye, Sonsuz Saygılıdır. Ancak Nizamın Şuurunu ve Düzenini bozan ve Denge Kanununa aykırı hareket eden Sistemlere, bazı müeyyideleri mecburi olarak tatbik etmektedir (Evrenlerin sağlığı bakımından).

İnsan çok Yüce bir Ruh, Yüce bir Bilinçtir. Ancak Müşterek bir Nizamın Şuuruna Saygılı olduğu taktirde, Hür bir İrade ve Hür bir Şuur olarak hareket edebilir. Bunu da Evrim Sisteminin Enkarnasyon halkaları temin etmektedir. Sizlere bu Sistemlerin Nizamını, çalışma Odaklarını az ve öz olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Evrim Nizamına göre bir İnsanı, ÖZ - BİLİNÇ - VİCDAN Üçlüsü onu yaşadığı hadiseler ile Evrim Nizamına sokmaktadır ve Bu Sistemden her Varlık er veya geç, geçmeye mecburdur. Evrim Nizamının son Tekâmül sınırına kadar yücelmiş Dostlara, yani (Hakiki İnsanlara), buradaki Sistemin öngördüğü bir Plan tatbik edilir. Burada Denge Kanunu hükmüne göre hareket edilir. İşte o zaman Sistem Ferdi İradelerin bir kısmına hükmedebilir. Bu eğitimden geçen Varlıklar ancak o zaman Kadim Sisteme Hür bir İrade, Hür bir Vıcdan olarak kabul edilebilir. Şimdi kurulan çok daha değişik bir Düzen, Dinler tarihinin değişik bir Düzenini Devreye sokmaktadır. Bu şekilde Uyanan Bilinçler, özel bir Denetime ve Eğitime tâbi tutulmaktadır. İşte bu, RABBİN Direkt Kanunudur. Bu şekilde Uyanan her Bilince Merhaba denmektedir. Kaybolan Sizleri yeniden bulmak Bizlerin Sürurudur. Bizler Kadim Kardeşleriz.

NİZAMIN DİLİDİR

REENKARNASYON

Dostlarımız,

Bilirsiniz ki Tekâmül ilâniyedir. Ama önce kendinizi Evrim Nizamına göre yetiştirmeniz lâzımdır. Bunu Enkarnasyon halkalarınızın zinciri temin eder. Dünya Evrimini tamamlayıp, 7 Fasetinizi birleştirdiniz mi, Sonsuz Şuura dalma Müsaadesi alırsınız (7 Faset ; 1985 Üçüncü Ay, Fasikül 9'a bakınız). Evrimsel Nizam ile Evrensel Bilinç Sizi Sonsuz Şuura hazırlar. Sonsuz Şuura dalmak Sizi Size kazandırır. O zaman Ruhsal Enerjinize sahip çıkabilirsiniz. Ruhun Tekâmüle ihtiyacı yoktur. Ancak Ruhsal Planın kademelerine yükselebilmek için Ruhsal Plan içindeki Ruhsal Potansiyeliniz ile Dünyevi Tekâmülünüzün eşdeğer olması lâzımdır. Enkarnasyon, Ruhsal Bütünlüğünüze ulaşabilmeniz için şarttır. Ancak ondan sonra Ruhsal Enerjinize sahip çıkarak Sonsuz Bilinç kazanabilirsiniz. Ve Kâinatın Nizamının Bütününe içinde bulunmaya hak kazanırsınız.

Bu etapta yapmış olduğunuz Tekâmüller ile kazanacağınız puanlar devreye girer. Denetim Merkezdendir. Bu Merkez de, birçok Birleşim Merkezleri ile beraber çalışmaktadır. Bütün Sistemin Nizamını denetleyen bu Merkezdendir. Bir İnsan bu Merkeze ÖZ - SAF RUH - SAF ŞUUR ile bağlanmaktadır. Biz bu Dostlara HULÛS Sahibi Dostlar demekteyiz. Bir Hulûs sahibi Dost, önce TANRISAL, sonra da RUHSAL Evrimini tamamlama zorunluluğundadır. Ancak ondan sonra Evrensel Nizam ile irtibata geçebilir. Evrensel Nizamla irtibata geçen Dostun Bilinci bazı özel Eğitimlerden geçirildikten sonra sınırsız ufuklara açılabilir. Bilgilerinize sunulur.

NİZAMIN DİLİDİR

REENKARNASYONUN YÜCE MAKAMDAN TOPLUM BİLİNCİNE UYGUN AÇIKLANIŞIDIR

Dostlarımız,

İleri Planların Yüce Âlemlerinde Reenkarnasyon yoktur. Ancak Planın tatbiki Sisteminde Reenkarnasyon olayı geçerlidir. Sizin bildiğiniz Reenkarnasyon, yani yeniden Bedenleşme, çok İleri Makamların Özel Emrine ve Evrimine tâbi bir Olgudur. Buralara kadar uzanabilen Ruhi Tekâmül Elçileri, Sizlere her zaman yardımcıdır. Bütün Âlemin Nizamını teşkil eden, İlâhi Planın İleri Makamlarındaki Elçileri, buradan Dünyaya Görevli olarak gelirler. Taşıdıkları Beden türünün bir Melek şekli olması lüzumlu değildir. Bir İnsan Bedeni Görünümünde de tecelli edebilirler. Yani bir Melek de İnsan olarak Dünyaya gelebilir. Bunun için her Ruh, her zaman, istediği Makama Lâyık oluncaya kadar bir Merkeze bağlı olarak, Enkarnasyona tâbidir. Bundan sonra Melekül Ortamına geçerek kendi isteği ile Dünyasına gelebilir. Ancak Dünyaya bu dönüşleri, çok İleri Tekâmüller yapmaktadır. Çünkü onlar, Hakikat zırhını kuşanmışlardır. Bu yüzden hemcinslerine Hakikat Işığını yansıtıcı bir fener vazifesi görmek üzere Dünyaya geri dönerler.

Dönen Varlık artık bir Bütündür. Ruh Bütününe içindeki Hakiki Bedenini alarak, yani Işık Bedeninin tüm Gücünü alarak Dünyada Bedenlenir. O kendisini bilir. Ancak kimseye söyleme yetkisi yoktur. Çünkü Dönüş yaparken Yüce Makam'a bu sözü vererek gelir, asla konuşmaz. Ama Hakikat bu değildir. Reenkarnasyon vardır, yani Yeniden Bedenlenme vardır. İleri Boyutlara Hakiki Bilinciniz ve şu anki Hakiki kisveniz ile Geçiş vardır. Bütün bu işlemler, Sizin bu Son Sınır Bilincine ulaşabilmeniz için göstereceğiniz çabalarla. Artık bundan sonra Size söylenen her söz doğrudur. Dünyanızda kendini tanınamak Sizi daha mutlu kılar. Bu yüzden hatıra defteriniz sadece Sizin hafızanızdan silinir. Ancak Yüce Makam'dan verilen öneriler doğrultusunda Kasalarda saklanır. Her Bilinç geçmişini kaldıramaz. Bu yüzden çok Güçlü Bilinçler geçmişini hatırlar. Bu Kasalar Sizin EZEL - EBED Sandıklarınızdır. Ve her sandık Size ait Bilgiler ile doludur. O sandığın Kilidini Sizden başka kimse açamaz. Çünkü onun anahtarı Sizin Hafıza Şifrenizde saklıdır.

(Mesajın devamı arkadadır)

(Mesajın devamı)

Ruh Sizi yaşatan bir Enerjidir. O aslında bölünmez bir Bütündür. Tekâmüle ihtiyacı yoktur. Ancak Siz o Bütünün içinden çektiğiniz Ruh ipliğiniz ile yaşamınızı idame ettirirsiniz. Siz, Varoluştan Son Sınır Ortamınıza kadar yaşanan Geliş Gidişler ile elde ettiğiniz Bilgileri, Size ait olan Ruh ipliğinden Ruh Sandığınıza aktarırsınız. Ve her Dönemde Kilidi Siz açar, Siz Size akarsınız. O Sizin Çeyiz Sandığıdır. Yani Ruhsal Enerjiniz ile her Yaşam Döneminizde sadece Siz temasa geçebilirsiniz. Ancak şöyle bir husus da vardır. Sizin anteninizin Aurasının Birleşik Alanına giren başka kanal Enerjileri buradan aldıkları yansımaları alarak daha önce Dünyayı terk etmiş bir Varlıktan haber aldığını zanneder. Aynı Bilinç Düzeyinde, aynı eşdeğer Ruh Frekansında olanlar, bu yansımaları çok çabuk alabilirler. Halbuki Beden olmadan Size ait Sandık hiçbir zaman açılmaz.

O Sizin Bilinç Sandığıdır. Herkesin Bilinci kendine aittir. Bazı antenler Sizin Evrensel Enerji içinde bulunan eski repliklerinizi Bilgi olarak alabilirler. Ancak Sizin Bilincinize hiç kimse giremez. Sonra bazı düşük Enerjiler, bazı Yüce Frekansların İsmi kullanıp kanalınıza girebilirler. Burada çok dikkatli olmak gerektir. Her şeye hemen inanmak abestir. Ancak Sizi Size bağlı olan bir üst Frekans Denetler. O Sizin Hâmi Dostunuzdur. O Sizi yetiştirir, bir üst Frekansa bağlar. O da yetiştirir, bir üst Frekansa bağlar. Normal bağlantılar böyle olur. Bir İsmle takılıp kalmayı kaydı ihtiyatla karşılamalıdır. Bu bağlantılardan sonra Sizi direkt Merkez Denetime alır.

Beden olmadan Size ait Sandık hiçbir zaman açılmaz demiştik. O Sandığı ancak Dünya Bedeninde, Beyin Sinyallerine verilen Bilgilerle, Akımlarla kazanılan Potansiyelle, Bilincinizin içindeki Şifre Anahtarı Kilidinizi açar. Bilinç olmazsa, Öze akılmaz. Öze akılmazsa Hakikat de hiçbir zaman Akla takılmaz. Mesele bu kadar basittir. Bilinç İdrak yaratır, İdrak ise Hakikat. Sebep - Netice bir Hakikat zinciridir. Daha fazla yorulmayın, söylenen her Söze de kanmayın. İnandığınız yoldan şaşmayın. Bilmediğiniz her Eşikten de aşmayın. Sevenlerin Diyarından, Işıkların Otağından Dünyaya dönen Yüceler, Yüce Bilinçlerini kendi Sandıklarından aşağıya çekerek, Beyin Sinyalleri ile Bilgiler verirler. Ancak Dünyanızda Sizin bu Hızlı Aşamanıza yardımcı olan İlâhi Plan Dostları ile Mekanik Boyuttur.

Her iki Boyut, yani Yüce Âlem ve Mekanik Boyut, ezel ebed yolunda daim beraber çalışmışlardır. Beden Mekanik Boyuttan, Ruhsal Enerji Yüce Makamdan temin edilir ve bu şekilde Sizin İnsan şeklindeki Dünyevi görünümünüz tecelli eder. Tekâmül sınırını Aşincaya kadar (Dünyevi Tekâmül), tekrar tekrar gelinir. Dünya Gözü ile Siz Sizi göremezsiniz. Ancak Bizler Sizi görürüz. Bu yüzden de birçok Bilinçler, Enkarnasyon çelişmesine düşerek, Yeniden Doğuş yok derler. Herkesin Hakkı Nasibi kadardır. Bir Yunus gibi Olasınız. Mevlâna gibi Yanasınız. O zaman kendinizi Bulasınız.

MAKAMIN DİLİDİR

REENKARNASYONUN EVRİMSEL NİZAMDAN AÇIKLANIŞI

Dostlarımız,
Daha önce de bahsettik. Ruhun Tekâmüle ihtiyacı yoktur. Evrim, Düşünce, Bilinç, Hücresel Potansiyel için şarttır. Bu Evrim Sizlere Yüceliş Nizamına göre Ruhsal Katmanlardaki Makamı hazırlar. Bu bir Denge Kanunu olarak ele alınmıştır. Ruhsal Plandaki Potansiyeliniz ile Somut Âlemdeki Potansiyeliniz eşdeğer oluncaya kadar Reenkarnasyon Sistemine tâbi tutulursunuz. Ondan sonra daha değişik Realitelere ve Enerji Bölümlerine hazırlanırsınız. Artık Siz bir Bütünsünüz. Ruhsal Plandaki Enerjinize sahip çıkarak hür bir Ruh, hür bir Şuur olarak yaşam şeklinizi kendiniz tayin edersiniz. Bir Bütünde Birleşmek budur.

(Mesajın devamı arkadadır)

(Mesajın devamı)

İnsanları insanlardan ayıran farklılıklar, Üç ile Yedi arasındaki farklılıklardır (3 Planetinizin Boyutu, 7 İnsanlığın Son Tecelli Sınırı). Üçüncü Boyutta bulunan Planetinize ilk transfer olan Enerji, Ruhsal Plandan Büyük, Rabsal Plandan Küçük bir Varlıktır. RUHSAL PLAN - RABSAL PLAN ile Birleşir. EVRİMSEL NİZAM Sizi, yani o Enerjiyi Denetime alır. ENKARNASYON zincirleriniz bu şekilde Devreye girer. Planetinize her transfer oluşunuzda bir önceki Evriminiz göz önünde tutularak Sizden beklenen Vazifelere göre yönlendirilirsiniz. Bu arada yaşanan hadiseler ile Hakikate varırsınız. Siz buna KADER diyorsunuz.

Her Dönemde kazanılan Bilinç daima bir sonrakine Işık tutmaktadır. Tedriç Nizamına göre, bulunduğunuz Ortam Bilincine paralel hazırlanarak bir sonrakini almaya hak kazanırsınız. Evrim halkanızı tamamlayınca kadar Kapalı bir Şuur olarak yaşamaya mahkûmsunuz. Ancak Ruhsal Plandaki Enerjinize sahip çıktuktan sonra Şuurunuz açılır ve Sonsuz Şuura dalarsınız. Burası Son Sınırdır. Ve Yedinci Boyuttur. Tecellisi İnsandır (Buradaki İnsanın Tecellisi Hakiki İnsandır. Yani Rabsal ve Ruhsal Enerjisi eşdeğer olandır). Bu, Mikro Kozmodan Makro Kozmoya geçiştir.

Yedinci Boyuttan sonra diğer Boyutlara Şuursal olarak geçebilirsiniz. Ama Bedensel olarak geçemezsiniz. İşte bu etapta TEKNOLOJİK DÜZEN Devreye girer, Sizinle Dostça, Bedensel ve Zihinsel irtibatlarda bulunur. Ruhsal Ortamınıza hiçbir zaman müdahale edemez. Çünkü o artık Size aittir. Bu Teknolojik Boyut Sizi istediğiniz yerlere gerek Işık Beden, gerekse Somut Beden olarak rahatlıkla ulaştırabilir. Bedensel olarak yaşanan değişik Sistemlere, Galaktik Boyutlara götürebilir. Orada Robotlar Mekanizması Devreye girer. Ve Ruhsal Potansiyeline sahip insanlara hizmet, onların Görevidir. Bu Boyutlarda bütün Hücreleriniz Beyinsel bir Enerjiye dönüşür. Beyinsel Enerjiniz, Işık Yıllarını Denetime aldığı zaman, Evrenler bile yaratabilirsiniz. Ve kurduğunuz Düzenin RABBİ olabilirsiniz. Fakat daima İlâhi Planın Denetiminde hizmet vermeye mecbursunuz.

İlâhi Plan, KÂDİR - İ MUTLAK Boyutundan Sizden önce Devreye giren Rabsal Enerjilerin bir Hiyerarşik Düzenidir. Ruhsal Potansiyelinizi kazanınca, yaşamınız artık Size aittir. İster Ölümsüzlük Boyutundan Varoluş Boyutuna geçersiniz, ister Göksel Araçlarla başka Sistemlere geçersiniz; İster Karena Kapısından tekrar geçerek, kendi Arzunuzla Doğum yolu ile Dünyanızda yeniden Bedenlenebilirsiniz. Bu artık tamamen Sizin inisiyatifinize kalmış bir şeydir. Ya Dünyanızı rahat yaşamak istersiniz ya da Plan ile işbirliği yaparak İnsanlığa yardımcı olmaya çalışırsınız. İşte Uzaylı diye korktuğunuz kişiler ile Sizler aynısınız. Ne var ki Bizler Sizin büyük Ağabeyleriniziz.

Planetinizde Görevli olarak bulunan Sizler, bulunduğunuz Ortama gelinceye kadar, her Boyuta ait Enerjilerinizi teker teker bırakarak dönmeniz icap ettiğinden ne kadar Açık Şuur olursanız olunuz, Planın yardımı olmadan bu Boyuttaki Enerjileriniz ile temasa geçemezsiniz. Ve Bizlere Merhaba diyemezsiniz. Beraberlikleri önce Kozmik Yansımalarla temin ederiz. Ondan sonra Merhabalaşırız.

NİZAMIN DİLİDİR

ÖZET BİLGİDİR

RABSAL, RUHSAL, EVRİMSEL NİZAM Müşterek çalışır. Ruhun Tekâmüle ihtiyacı yoktur. O çok Güçlü bir Potansiyeldir. Ancak bu Potansiyel Gücü de Ruhsal Planın Denetiminde birçok farklılıklar arz eder. Bu farklılıklar Bilinç, Frekans, Evrim Nizamına göre hazırlanmıştır. Her Varlık bu Ruhsal Bütünün içindeki kendi Enerji Boyutuna bağlı olarak Evrimini tamamlar. O Varlık Yaşam Gücünü bu Enerji Bölümünden alır. Bilinç, Evrensel Potansiyelden alınır. Evrim, Planetinizin Evrimine eşdeğer olarak Planın çizmiş olduğu çizelgeye kadardır.